

Báo động đỏ

Huỳnh Minh Trung

Phần đông ai cũng biết là Trái Đất đang lâm nạn, nhưng ít người biết là những nạn ấy là những nạn gì, trầm trọng đến đâu. Mục đích bài này là để nêu ra những điều mà chúng ta nên biết để góp phần vào việc bảo vệ Trái Đất cho con cháu mai sau.

Tuy rằng mọi việc lớn nhỏ đều có Trời lo cho, nhưng chính chúng ta phải cần góp phần tự lo trước đã, rồi Trời sẽ giúp chúng ta sau. Để tự lo cho được tốt, chúng ta cần phải có nhiều suy nghĩ và nhất là nhiều hiểu biết về việc chúng ta cần phải lo. Phàm việc gì chúng ta hiểu biết nhiều và có suy nghĩ chín chắn thì hành động của chúng ta sẽ đúng và sẽ có kết quả tốt. Tôi tin như vậy và mời quý vị giúp đỡ, dù là tiên sinh của tôi, đồng thế hệ với tôi, hay là thuộc thế hệ sau tôi, mọi người đều được yêu cầu kẻ vài sát cạnh để hàn gắn vết thương của Trái Đất chúng ta. Sự tham dự của quý vị rất là được ân cần đón nhận. Dầu chỉ là đóng góp ý kiến, chưa cần phải hành động cũng đã quý lắm rồi. Hai người tinh khôn bàn cãi với nhau, họ sẽ sinh ra những ý kiến mới, tốt đẹp hơn, người xưa nói như vậy.

Sau đây là những nạn to lớn mà Trái Đất đang gánh chịu:

1. Thứ nhất là nạn nhân mãn. Số người sống trên Trái Đất càng ngày càng tăng, tốc độ tăng càng ngày càng đáng sợ.
2. Thứ nhì là nạn thiếu nước ngọt để uống, để sử dụng hàng ngày, để trồng trọt, để làm kỹ nghệ.
3. Thứ ba là thiếu thực phẩm, chết đói quá nhiều người.
4. Thứ tư là môi trường bị nhiễm độc, phá hủy.
5. Thứ năm là bệnh truyền nhiễm, giết người hàng loạt kinh khủng.
6. Thứ sáu là nạn thiếu xăng dầu, giá xăng tăng quá nhanh.

7. Thứ bảy là nạn chiến tranh.

8. Thứ tám là vân vân...Để khi khác sẽ nêu thêm, bây giờ thấy không nên nêu lên nhiều quá.

Trong bài này tôi chỉ nói về nạn nhân mãn mà thôi.

Nạn nhân mãn: Hiện nay, tính đến đầu tháng 4 năm 2011, dân số trên Trái Đất là 6,9 tỷ người. Mỗi ngày số trẻ em sanh ra là 365,000 em vì chỉ mỗi giây có trên 4 em được sanh ra đời. Đọc câu này mất 10 giây, có 42 em ra đời rồi đó. Mỗi ngày có 144,000 người chết. Vị chi mỗi ngày dân số gia tăng là 221,000 người, tức mỗi năm tăng 80 triệu người.

So với trước đây hồi Thiên Chúa giáng sinh năm 0001, dân số là 250 triệu người, đến năm 1800 dân số mới có 1 tỷ người, 1925: 2 tỷ, 1975: 4 tỷ, 2000: 6 tỷ và 2011: 6,9 tỷ.

Hồi xưa, suốt trong 1800 năm, dân số chỉ gia tăng 7,500 triệu người, tăng rất chậm trung bình mỗi năm là 417,000 người. Nhưng từ năm 1975 đến năm 2011 (36 năm) dân số tăng 2,9 tỷ người tức trung bình hàng năm tăng 80 triệu người, tăng quá nhanh.

Cũng may là trong 50 năm vừa qua sự kiểm soát sanh đẻ đã đem lại kết quả khả quan. Trước đây Ohio Northern University (ONU) dự đoán là đến năm 2050 thì dân số sẽ là 10 tỷ người, theo ước lượng vừa phải, gần đây thì ONU sửa lại là 9 tỷ người, cũng theo ước lượng vừa phải, còn theo ước lượng yếu thì sẽ là 8 tỷ người, ước lượng cao, trên 10 tỷ người.

Các chuyên gia về nông phẩm nói rằng 1 người Mỹ cần 1,2 hectare đất, còn người xứ nghèo, hay nhỏ con cần 0,8 hectare, người trung bình cần 1 hectare để có đồ ăn và nơi ở. Trái Đất có 510 triệu km vuông gồm đất, nước, đá và biển, trong đó đất chỉ chiếm 149 triệu km vuông, 1/3 là núi rừng và sa mạc, chỉ còn 100 triệu km vuông đất có thể sử dụng được để

canh tác và xây nhà, xây xa lộ, nên Trái Đất chỉ chứa nổi 10 tỷ người mà thôi. Có lẽ vì vậy mà có nhiều chuyên viên nói rằng Trái Đất chỉ chịu đựng nổi 10 tỷ người mà thôi. Trên mức đó thì sẽ có nạn thiếu nước uống, thiếu thực phẩm và chiến tranh giành tài nguyên, giành đất đai, giành xăng dầu, sẽ nổi lên khắp nơi, và nhiều nạn khác khiến Trái Đất loạn cả lên, gây chết người một cách đáng sợ.

Có lẽ nhờ biết vậy mà gần đây phần đông dân trên thế giới đã có biện pháp ngăn ngừa sanh sản nên số trẻ em sơ sinh được giảm đáng kể, khiến dân số gia tăng chậm hơn trước đây trong mấy chục năm nay. Hi vọng là sự suy giảm này sẽ tiếp tục lâu dài và càng ngày càng hiệu quả thêm.

Các nước Nga, Nhật Bản, Đức và cả chục nước khác đã có dân số giảm từ nhiều năm nay. Còn Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Trung Quốc và cả chục xứ khác có dân số tăng nhưng rất ít, khoảng 0,6%, thật là đáng mừng. Riêng VN ta thì dân số tăng vào mức trung bình của thế giới, tức 1,2% mỗi năm. Với dân số VN cuối năm 2010 là 87 triệu người, số gia tăng là 1 triệu người hàng năm. Còn lại các xứ khác thì việc gia tăng dân số rất nhanh khiến cho mỗi năm tăng 80 triệu người như đã nói trên.

Nạn nhân mãn là cái nạn to lớn nhất, có thể nói là nguyên nhân của nhiều nạn khác làm Trái Đất chịu không nổi. Nên việc ngừa thai rất đáng đề cao.

Các chuyên viên về dân số nhận định rằng phương pháp ngừa thai hiệu nghiệm nhất là giáo dục. Người đàn bà có giáo dục cao chẳng những sanh ít con, mà còn làm được nhiều việc hữu ích cho xã hội. Thống kê cho thấy người đàn bà thất học có trung bình 4,5 đứa con, người học hết tiểu học có trung bình 3 đứa, người học hết trung học có trung bình 1,9 đứa, và người tốt nghiệp đại học có trung bình 1,6 đứa. Vậy giáo dục sẽ giúp kiểm soát hữu hiệu dân số để sau này Trái Đất có dưới 10 tỷ người.

Ngoài ra còn thuốc ngừa thai cũng rất hữu hiệu. Những nhà nghiên cứu nói rằng, trên Trái

Đất hiện có lối 350 triệu người đàn bà muốn ngừa thai nhưng không biết phải làm sao, hay không có tiền để mua thuốc. Nếu 200 triệu người này được tài trợ 3,9 tỷ dollars Mỹ mỗi năm thì sẽ giảm được 50 triệu trẻ ra đời mỗi năm. Như vậy, theo các kinh tế gia lỗi lạc, là quá rẻ. Biết rằng PIB (xin ghi rõ chữ PIB là gì rồi sau đó mới dùng chữ viết tắt được của Mỹ là 14000 tỷ dollars và PIB của Canada là 1300 tỷ dollars hàng năm, số 3,9 tỷ nói trên rất nhỏ, trong lúc 50 triệu trẻ được giảm rất lớn, đáng lưu ý.

Ngừa thai cũng có thể dùng phẫu thuật “cột ống dẫn tinh trùng” (Vasectomie). Tôi có hỏi nhiều Bác Sĩ, được biết “cột ống dẫn tinh trùng” rất nhẹ nhàng, người đàn ông chịu làm vào buổi chiều thứ Sáu, thì sáng thứ Hai vẫn đi làm được bình thường. Nếu trung bình mỗi người cột ống dẫn tinh ngăn ngừa được 2 em bé ra đời thì vài chục triệu người làm như thế mỗi năm trên tổng số đàn ông trong tuổi có thể sanh con trên 2 tỷ người thì kết quả rất đáng kể, và rất khả thi.



Chỉ việc lo cho 1 đứa bé ra đời, đã tốn lối 200 dollars Mỹ, thì 50 triệu đứa sẽ tốn 10 tỷ. Còn nuôi dưỡng đến khi chúng lập gia đình, kinh tế gia ở Canada ước tính là nuôi một em bé thành nhân cha mẹ phải tốn là 147,000 dollars Mỹ. Có lẽ vì vậy mà ở Mỹ và Canada, và cả chục nước mở mang khác, cha mẹ chỉ có trung bình 2 đứa con mà thôi để có đủ khả năng nuôi con thành nhân.

Hy vọng là các nước khác noi gương, một gia đình 2 con mà thôi, để dân số sau này không lên quá 10 tỷ người, để tránh rất nhiều nạn cho Trái Đất.