

Người Mỹ thứ 300 triệu

NDS

Nếu các chuyên viên đoán đúng thì khoảng tháng Giêng vừa qua, ở một nơi nào đó trong vùng ngoại ô thuộc Miền Nam hoặc Miền Tây nước Mỹ, một em bé đã được thụ thai bởi một đôi lứa có lẽ là người da trắng gốc Y-Pha-Nho, hay gốc Anh-Đức (Anglo-Saxon) theo đạo Tin Lành, và khi ra đời trong tháng Mười sắp tới, sẽ trở thành người dân Mỹ thứ 300 triệu.



Đầu tuần tháng Giêng, Sở Kiểm Tra Dân Số đã chính thức kê dân số thường trú của nước Mỹ gần đến con số 298 triệu. Sở này ước tính, trung bình với một em bé ra đời mỗi 8 giây đồng hồ, một người nào đó qua đời mỗi 12 giây, và thêm một di dân mỗi 31 giây, dân số nước Mỹ sẽ gia tăng một người mỗi 14 giây. Với nhịp độ đó, dân số toàn quốc được xem như sẽ đạt mức 300 triệu vào cuối năm nay. Tuy nhiên, với những con số tiên đoán đã được điều chỉnh trong những tháng qua và số sanh sản thường lên cao nhất trong mùa hè, có lẽ dân số sẽ đạt được mức này trong tháng Mười.

Bà Katrina Wengert, một nhà dân số học và là người giữ Đồng Hồ Dân Số (Population Clock) của Sở Kiểm Tra, nói: “Kết cuộc chúng ta sẽ có một con số trong tháng Mười.” Bà không muốn dự đoán chính xác hơn nữa vào lúc này trong một địa hạt luôn luôn phải sửa đổi và hiệu chỉnh. Nhưng chắc có những nhà bảo sanh, những bác sĩ sản khoa, những phòng thương mại, những hãng chế tạo thực phẩm nhi đồng,

và nhiều người hay cơ quan khác, vì mục đích chính trị, xã hội hay cá nhân, và được khích động bởi giới truyền thông, đã không ngần ngại đoán mò tỷ lệ gia tăng dân số, nhằm tạo một trong những em bé hồn nhiên sắp ra đời thành người dân Mỹ truyền kỳ đưa dân số toàn quốc đến con số 300 triệu.

Năm 1967, khi dân số đạt mức 200 triệu, tuần báo Life đã phái 23 nhiếp ảnh viên đi tìm em bé ấy và tường thuật công cuộc tìm kiếm này trên một bài báo dài năm trang. Thay vì ấn định một mẫu em bé sơ sanh hợp lý trên phương diện thống kê, tượng trưng cho em bé Mỹ sơ sanh trung bình, tuần báo Life đã chọn một em bé sanh đúng vào thời điểm họ chỉ định cho người Mỹ thứ 200 triệu. Em bé đó là Robert Ken Woo Jr. ở Atlanta và đã được tuần báo Life “bắt tử hóa”.. Thân phụ em bé Woo là một chương trình viên điện toán, thân mẫu là một kỹ sư hóa học; cả hai đều di cư từ Trung Quốc qua Mỹ bảy năm trước. Lớn lên, ông Woo tốt nghiệp Trường Đại Học Harvard với hạng ưu và làm nghề luật sư. Bây giờ 38 tuổi, ông vẫn sống ở Atlanta với vợ, cũng là luật sư, và ba con gái. Bà Woo nói: “Ông ấy cảm thấy có bồn phẫn phải thành công. Nhưng tôi nghĩ, dù có cảm thấy như vậy hay không, ông ấy có lẽ vẫn thành công.”

Lần này, cũng như lần trước, sự lựa chọn được rào đón với mọi thứ dè dặt, nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự kiểm tra dân số có thể đếm từng cá nhân một cách chính xác đến độ ấn định được thời điểm khi dân số đạt mức 300 triệu, hay hình dung được em bé Mỹ sơ sanh trung bình. Dù sao, các nhà dân số học cũng biết rằng nước Mỹ, đứng hàng thứ ba trên thế giới về dân số sau Trung Quốc và Ấn Độ, vẫn còn ở trên đà gia tăng dân số trong lúc dân số các nước kỹ nghệ hóa khác ở trên đà sụt giảm. (Năm ngoái, các giới chức Nhật Bản cho biết dân số nước này đang giảm dần.) Thúc đẩy bởi di dân và một mức độ sanh sản cao hơn, nhất là với những người mới đến từ nước ngoài, dân số nước Mỹ gia tăng gần một phần trăm mỗi năm, một sự gia tăng tương đương với dân số thành phố Chicago (2.8 triệu).

Chiều những sự thay đổi về dân số đã được ghi nhận trong thế kỷ thứ 20, người Mỹ thứ 300 triệu, đến trong năm mà em bé đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến (baby boomer) trở thành 60 tuổi, sẽ là một người rất khác biệt với mẫu người năm 1915, khi dân số nước Mỹ được ước tính là 100 triệu, hay mẫu người năm 1967, khi dân số đạt mức 200 triệu. Người thứ 300 triệu tượng trưng có thể là một di dân, đến bằng máy bay hoặc vượt qua biên giới bất hợp pháp, nhưng phần nhiều những nhà nghiên cứu vẫn đề di dân nghĩ rằng người ấy sẽ là một em bé sinh trong nước Mỹ. Khoảng 11 ngàn em bé ra đời ở Mỹ mỗi ngày.



Ông William Frey, một nhà dân số học ở Trung Tâm Nghiên Cứu Dân Số của Trường Đại Học Michigan, nói: “Người thứ 300 triệu sẽ là một em bé Mễ gốc La-Ti-Nô, với cha mẹ nói tiếng Tây-Ban-Nha ở trong nhà và với anh chị em nói cả hai thứ tiếng.” Gián tiếp bác bỏ sự lựa chọn của tuần báo Life, Tiến Sĩ Frey nói: “Đây là một sự khác biệt rất xa với người thứ 200 triệu sinh vào những năm cuối của thập niên 1960 – một em bé da trắng con trai của những người dân trung lưu ở các vùng ngoại ô của Los Angeles hay New York - và cũng khác với người thứ 100 triệu sinh vào những năm cuối của thập niên 1910, con của một gia đình sắc tộc thành thị, da trắng, ở thành phố New York hay của một gia đình nông thôn thuộc miền bắc tiểu bang New York hoặc tiểu bang Pennsylvania.”

Ông nói tiếp: “Em bé sắp ra đời sẽ tiêu biểu cho tính cách đa sắc tộc của nước Mỹ thuộc thế kỷ thứ 21, cả thành phố lẫn ngoại ô, gạn lọc qua

những thành phố cửa ngõ như Los Angeles, Dallas và New York, trong lúc những người ngoại ô da trắng thuộc thế hệ sinh sau đệ nhị thế chiến sẽ biến dần vào dĩ vãng.”

Ông Carl Haub, một nhà dân số học của Phòng Tham Khảo Dân Số, một nhóm nghiên cứu tư vụ, đồng ý rằng người Mỹ thứ 300 triệu có lẽ sẽ là một em bé trai – em bé sơ sinh nhiều trai hơn gái – và đồng ý trong đại cương với Tiến Sĩ Frey về những đặc điểm khác của em bé. Ông nói, tuy đa số người Mỹ vẫn là người gốc Anh-Đức theo đạo Tin Lành, những người mẹ gốc Y-Pha-Nho lại có mức độ sinh sản cao hơn, và không tiểu bang nào có em bé sơ sinh nhiều hơn California, mà ở tiểu bang này đa số em bé sơ sinh lại thuộc gốc Y-Pha-Nho. Năm 2004, ở California, Jose đứng hàng thứ tư trong số những tên dùng nhiều nhất để đặt cho con trai, sau Daniel, Anthony và Andrew.

Có điều chắc chắn hơn là người Mỹ thứ 300 triệu sẽ sống lâu hơn – trung bình đến 85 hay 90 tuổi – và trong một quốc gia sẽ đông người hơn. Ngày nay, nước Mỹ vẫn còn có nhiều đất trống, với một mật độ dân cư trung bình khoảng 80 người mỗi dặm vuông. Nhưng mật độ này thay đổi rất nhiều tùy theo địa phương: vài quận ở Texas có ít hơn một người cư ngụ trên một dặm vuông, trong lúc khu Manhattan ở New York là nơi cư trú cho 67 ngàn người mỗi dặm vuông. Ông Haub nói: “Đến lúc người thứ 300 triệu đến tuổi trưởng thành, nhiều thành phố mà bây giờ chúng ta coi là nhỏ và sống thoải mái sẽ không còn thoải mái như vậy nữa.

Nước Mỹ cũng trở thành đa chủng (diverse) hơn, với nhịp gia tăng trong thời gian sau vụ kiểm tra dân số năm 1970 nhanh hơn trong thời gian 50 năm sau khi vụ kiểm tra dân số năm 1920 ghi nhận người Mỹ thứ 100 triệu. Ông Haub nói: “Những em bé sinh trong năm 2006, khi lớn lên có lẽ sẽ không biết chúng ta muốn nói gì khi dùng danh từ ‘đa chủng’. Và vào giữa thế kỷ 21, danh từ ‘đa số’ (majority) sẽ không còn nữa”.