

TIẾC THƯƠNG ÁI HỮU TRƯƠNG-QUANG-MINH KỸ-SƯ CÔNG-CHÁNH KHÓA 1956-1960

Ngô Năm

Ái-Hữu Trương-quang-Minh sinh trưởng trong một gia đình mô phạm ở Huế. Lúc ở bậc Trung-học anh đã nổi tiếng là học-sinh xuất sắc nhất của trường Quốc Học Huế. Khi vào trường Công-Chánh anh được các giáo-sư đặc biệt chú ý vì là một sinh-viên thông minh toàn diện, có bộ óc nhạy bén; và bạn bè cũng dành cho anh nhiều cảm tình, vì anh tài giỏi mà khiêm tốn, giao du chân tình hòa nhã với mọi người.

Sau khi tốt nghiệp KSCC năm 1960, bạn bè cùng khóa tán mác đi nhận việc ở nhiều Nha Sở, nhiều ngành khác nhau, riêng anh Minh được học bổng đi Pháp học thêm lên cao-học; do đó anh Minh không có dịp quen biết với AH thuộc các khóa huynh đệ CĐCC cũng như các chuyên viên khác trong Bộ Công-Chánh. Ở Pháp, sau khi đỗ Tiến-sĩ Kỹ-Sư, anh làm giảng huấn các Đại học ở Pháp, rồi làm việc cho vài công-ty xây dựng lớn ở Pháp và Canada, nhiệm sở cuối cùng trước khi về hưu là “EDF-GDF” ở Pháp. Anh chuyên phụ trách các đại công trình xây cất về Thủy-lợi.

Ở Pháp, anh Minh xây dựng một gia đình hạnh-phúc gồm vợ và hai con trai gái định cư ở Motte-Servolex. Vợ anh là cô Francine đoàn chính, cháu trai Brice và cháu gái Sandie đều đã tốt nghiệp cũng ngành kỹ-sư. Thật không may, vào cuối năm 1998 bác sĩ cho biết là anh bị bệnh ung thư máu, một bệnh hiểm nghèo! Thấy định mệnh an bài, nên qua năm 1999, sau trận lụt lớn, anh về Huế thăm mẹ già lần cuối, nhưng vẫn dấu chuyện bệnh hoạn, sợ mẹ già đau buồn giảm thọ. Trở về Pháp anh được chữa trị đều đặn bằng chemotherapy để thay thế hồng huyết cầu mới. Tuy bị đau đớn về thể xác nhưng anh vẫn giữ tinh thần vô úy, sống an nhiên, không muốn làm buồn lòng người thân, anh vẫn thường giao du thăm viếng bạn bè, đọc sách, tưới tắm hoa lá.

Cầm cự với cơn bệnh hơn 5 năm, rồi linh tính biết sắp đến ngày vĩnh biệt, vào đầu tháng giêng 2004 anh điện thoại qua California thăm

AH Lê-đình Kỳ, người “bạn nối khố” từ thuở trung-học, gửi lời thăm tất cả các AH đồng khóa KSCC, và không quên gửi tiền yểm trợ LTCC như thường lệ. Ngày 17-1-2004 anh đến nhà bạn ăn cơm chuyện trò vui vẻ. Tối về, cảm thấy mệt anh đi ngủ sớm. Thế rồi...anh ra đi trong một giấc ngủ dài...an lành. Sáng Chủ nhật 18-1 gia đình mới hay là anh đã từ giả cõi trần! **Hưởng Thọ 67 tuổi**. Tất cả mọi người biết đến anh, ở Pháp, ở quê nhà, ở Mỹ...khi được tin anh vĩnh viễn ra đi đều vô cùng thương tiếc! Các AH Lê-đình Kỳ, Ái-Văn v.v..và các bạn đồng môn với anh ở Quốc-Học đã thiết lễ “cầu siêu” trọng thể cho hương-linh anh ở chùa Bảo-Quang, California.

Qua bài “**HOMMAGE**” đăng ở tạp chí EDF, kỹ sư Jean Boulet đã vinh danh AH Trương quang Minh là một gương mặt lớn của ngành Thủy điện, và tán dương tài năng, đức độ cùng những công trình kỹ thuật mà anh đã đóng góp tuyệt diệu tại Pháp và khắp thế giới. Thân hữu Nguyễn-văn Minh, bạn đồng môn với anh thời trung học, qua bài thơ “**NHO BẠN**” đã bày giải lòng quý mến một người bạn quý, thông minh, hiểu nghĩa, và tiếc thương một ngôi sao vừa tắt.

Hôm nay, viết mấy giòng tưởng niệm này, đúng vào “ngày giỗ đầu” của bạn hiền, tôi mơ hồ nhìn qua khung cửa sổ ở vùng ngoại ô Washsington D.C. Đã 10 giờ sáng mà trời mây u ám, hoa tuyết trắng đầu mùa bay lưa thưa phủ màu tang lên cành cây khẳng khiu trơ trọi lá của mùa đông. Tôi trầm tư nhớ về bạn hiền, nhớ nét mặt, dáng đi, nhớ câu chuyện tếu, nhớ những ngày vui đời sinh-viên Công-Chánh, rồi như chim lia đàn... bạn bè muôn trùng xa cách. Nhớ lắm! thương và trân quý bạn lắm! Quên làm sao được vào hồi tháng 5-1975 bạn đã bôn ba làm đầy đủ giấy tờ để đưa gia đình tôi từ Hồng Kông qua định cư ở Canada với bạn, nhưng định mệnh đã đưa đẩy chúng tôi qua Mỹ, đưa bạn trở về Pháp, và nay thì...đưa bạn về cõi vĩnh hằng! Lòng tôi

chùng xuống !! Minh ơi ! Nhớ thương Cầu Hương Linh bạn sớm siêu sinh Miền
 bạn, mình xin thấp nén tâm hương “Nguyễn Cự Lạc”./.

Ảnh lưu niệm ngày mãn khóa KSCC-1960



1. Hàng đứng trước, từ trái sang phải là các Giáo sư:
 Trần ngọc Oành, Lê-sĩ Ngạc, Francois Vaudiau, Lê văn Lắm, Trần văn Tài, Đàm sĩ Hiến,
 Nguyễn Chánh, Dương kích Nhưõng, Nguyễn khắc Nhẫn.
2. Hàng đứng giữa : Thầy tư Nghiẽm, (sinh-viẽn ngoại quốc), Bùi vẫn Minh, Ngô Nẫm, Võ
 thầnh Lượg.
3. Hàng đứng sau: Nguyễn vẫn Sa, Ứng Sơ, Nguyễn tâm Trí, Bu-Nhon, Nguyễn vẫn Vinh, Trần
 hữu Lai, Bùi thầnh Duõng (bi che), Võ vẫn Tửu, Bửu Trí, **Truõng quầg Minh (có đấu x)**, Lê
 đĩnh Kỳ, Nguyễn phầnh Anh, Tầg bửu Long, Nguyễn đĩnh Luậ.



AH Lê-đĩnh Kỳ làm lễ trước bàn thờ
 AH Truõng-quầg Minh

