

fet), ăn uống rất rẻ. Dưới 10 đồng một bữa mà no nê và ngon lành. Đặc biệt nhất là các món cháo thịt gấu trên con đường vào Idaho. Sau lần ăn súp thịt gấu, thì hôm sau các chị đều than là mất ngủ. Có lẽ không phải thịt gấu, không như cà phê, trà mà thịt gấu làm cho các anh lục đục suốt đêm như gấu, làm mất giấc ngủ các chị. . .

Một buổi tối tại công viên Yellow Stone, du khách được ngủ lại một thành phố nhỏ, anh em ra phố mua thức ăn đem về phòng ăn khách sạn, gà quay, bánh mì, rượu chát, rau thịt để đầy 2 bàn, ăn nhậu và nói chuyện vui vẻ. Đặc biệt nhất là có ăn cơm vắt và “thịt chuột kho sả” của chị Duật rất ngon. Chị Duật nói đêm hôm trước mất ngủ vì suốt đêm đi lùng bắt chuột. Ăn uống cho đến khuya mới tan hàng. Khi vào Utah, du khách được đem đến một quán ăn Việt Nam. Các du khách từ nhiều hôm ăn toàn thức ăn Tàu, Mỹ đã thèm cơm Việt Nam quá rồi, đều rủ nhau kêu Phở, hai mươi hai tô phở. Người kêu phở tái, kẻ kêu phở nạm. Anh hầu bàn phán rằng: “Chỉ có một thứ Phở mà thôi”. Tất cả đều kêu phở. Có người hỏi anh phở ở đây có ngon không, anh cười toe toét: “Bảo đảm, ăn một tô phở, nhớ một đời”. Lâu lắm phở mới được bung ra. Tất cả anh em đều đồng ý là ăn một tô phở này thì nhớ cả cuộc đời thật. Vì trong đời, sẽ khó mà có được một thứ phở dở như thế.

Yellow Stone thì đặc biệt, Glenn Canyon và Brice Canyon thì thật như lạc vào trong mộng, thích thú. Khi có người hỏi rằng “Đi xa 3000 dặm trong 7 ngày có mệt lắm không? Làm sao chịu nổi!” Nhiều anh trả lời rằng trong đoàn du lịch có hai bà 92 tuổi, một ông 82 và bà 82, mà mình đi đến đâu họ cũng theo kịp đến đó, thì đừng có hỏi mệt hay không.

Trong 6 tháng qua, anh chị em AHCC cũng gặp nhau nhiều trong các đám tang của hiền nội ái hữu Nguyễn Mạnh Hoàn, đám tang thân mẫu ái hữu Hà Quốc Bảo, đám tang thân mẫu ái hữu Trần Hữu Tất cũng là nhạc mẫu ái hữu Lê Ngọc Diệp, đám tang thân mẫu ái hữu Tô Đăng Quế. Các cụ đều thọ trên 80 tuổi cho đến 100 tuổi. Anh chị em làm việc cho khu 4 công chánh cũng hai tháng họp mặt ăn chung buổi trưa rất vui.

N.T.

★ SINH HOẠT ÁI HỮU CÔNG CHÁNH MIỀN NAM CALIFORNIA

Sau kỳ Đại Hội ngày 6-7-2002 kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Công Chánh, hai AH Trần Đức Hợp và Tôn Thất Duy ở San Diego đã tiếp nhận Lá Thư AHCC từ San Jose chuyển lại và sẽ phụ trách phát hành các số 80 và 81 cho năm 2003, Xuân Thu nhị kỳ.

Về tang-tế thì trong mấy tháng qua, AH Hoàng đình Khôi trong Ban Đại Diện đã đăng báo phân ưu cũng như một số AH khác đã đặt vòng hoa phúng điếu, cùng dự tang lễ nhạc mẫu AH Tôn Thất Toại (6/2002), AH Đỗ Đình Thư (7/2002) và phu nhân AH Nguyễn văn Minh (24/10/2002).

Về họp mặt AH, AHCC Nam Cali đã đón tiếp:

- ngày 7-10-2002, anh chị Cao Minh Châu (khóa 1952) từ miền Đông Hoa Kỳ và anh chị Phạm Ngọc Xuyên (khóa 1954) từ Montreal, Canada qua chơi.
- ngày 22-10-2002, AH Hoàng Ngọc Thân (khóa 1954) từ Texas qua Nam Cali lần đầu tiên, (AH Thân mới từ Việt Nam qua định cư ở Mỹ vào đầu năm 2002 này).
- ngày 24-11-2002, các AH Nguyễn Long Tiết (từ Virginia), Bửu Hiệp (từ Sacramento), Nguyễn ngọc Du (từ San Jose) thuộc khóa 1954.



*Ngồi: A/H Phạm Ngọc Xuyên, Nguyễn Ngọc Ân và Tôn Thất Toại.
Đứng: A/H Trần Sĩ Huân, Hoàng Đình Khôi, và Trác Quan Tiên.*

Các buổi gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và cảm động vì ở cái tuổi trên 70 mà anh em còn đi lại thăm viếng nhau được như thế này thật là quá quý. Hình chụp AHCC Nam Cali đón tiếp A/H Phạm Ngọc Xuyên (khóa 1954) từ Montreal qua ngày 7-10-2002

Sau khi về lại Montreal, A/H Xuyên có gửi lại tặng AH Nam Cali bài thơ sau đây:

Lưu Luyến

Mấy ngày đến viếng đất Cali
Vui sướng nào hơn gặp cố tri
Cầm tay han hỏi bao thương mến
Lòng ai thêm bận lúc ra đi.

Hình chụp AHCC Nam Cali đón tiếp A/H Hoàng Ngọc Thân (khóa 1954) từ Texas qua ngày 22-10-2002. Từ trái sang phải:
-A/H Tôn Thất Toại (77 tuổi), Hoàng

