

# DANH SÁCH ÁI HỮU CÔNG CHÁNH ĐÃ QUÁ CỠ

(Kể từ năm 1975, theo thứ tự ABC)

Danh sách có thể còn thiếu sót, xin cảm thông và miễn thứ)



(BPT: Những ngày này trước đây các AH đã có thời cùng chúng ta vui cười ca hát trong những buổi tiệc Tất niên, trong những tiệc Mừng Xuân. Nay âm dương cách biệt, nhân ngày Tết truyền Thống của Dân Tộc, xin ghi lại để cùng nhau tưởng niệm đến người xưa):

Số	CỔ ÁI HỮU	Số	CỔ ÁI HỮU
	<b>A. Đã mất lúc vượt biên</b>		<b>C. Đã mất ở hải ngoại</b>
1	AH Vương Nam Dương	1	AH Nguyễn Trác Ánh
2	AH Đoàn Xuân Đình	2	AH Phạm Văn Ba
3	AH Ngô Công Khanh	3	AH Hoàng Đình Cang
4	AH Huỳnh Tấn Khiêm	4	AH Đỗ Hữu Minh Châu
5	AH Trần Ngọc Oành	5	AH Phạm Khánh Chú
6	AH Mai Văn Phổ	6	AH Bạch Văn Chụ
7	AH Nguyễn Xuân Phương	7	AH Phan Văn Cơ
8	AH Trần Như Thông	8	AH Nguyễn Dân
9	AH Nguyễn Bảo Toàn	9	AH Nguyễn Văn Dinh
	<b>B. Đã mất ở Việt Nam</b>	10	AH Dương Thanh Đàm
1	AH Trần Văn Bạch	11	AH Vũ Thiện Đản
2	AH Nguyễn Trọng Bộ	12	AH Nguyễn Xuân Đản
3	AH Nguyễn Văn Găng	13	AH Vũ Bá Đính
4	AH Dương Hào Hớn	14	AH Châu Thành Đức
5	AH Phan Tuấn Kiệt	15	AH Phạm Huy Giang
6	AH Nguyễn Hiến Lê	16	AH Ngô Hiệp
7	AH Trương Võ Tấn	17	AH Nguyễn Xuân Hồng
8	AH Nguyễn Huy Tiến	18	AH Phạm Văn Hưng
9	AH Nguyễn Văn Tui	19	AH Nguyễn Xuân Khương
10	AH Lê Văn Vinh	20	AH Trần Hữu Lai
		21	AH Cung Cảnh Lễ
		22	AH Trần Vĩnh Lệnh
		23	AH Lữ Văn Long
		24	AH Hạ Văn Luông
		25	AH Hoàng Đạo Lượng
		26	AH Chu Văn Mậu

Số	CỔ ÁI HỮU
27	AH Trần Văn Mẹo
28	AH Dương Minh
29	AH Trần Hồn Minh
30	AH Nguyễn Lương Ngôn
31	AH Nguyễn Văn Ngữ
32	AH Phan Thanh Nguyên
33	AH Trương Đức Nguyên
34	AH Lương Sĩ Phu
35	AH Ngô Nguyên Phúc
36	AH Dương Bảo Quán
37	AH Trịnh Ngọc Sanh
38	AH Cao Tấn Tài
39	AH Hoàng Đức tài
40	AH Lê Văn Thông
41	AH Trần Văn Tươi
42	AH Tạ Quang Tú
43	AH Trần Văn Viết
44	AH Nguyễn Văn Ứng
<p><b>* Một số AH đã qua đời, kể từ năm 1975, chúng tôi vừa được biết:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AH Nguyễn Xuân Đê (Sài Gòn)</li> <li>- AH Trần Quốc Khuê (Sài Gòn)</li> <li>- AH Hà Văn Mai (Sài Gòn)</li> <li>- AH Phan Ngữ (Sài Gòn)</li> <li>- AH Nguyễn Văn Nhữ (Sài Gòn)</li> <li>- AH Tôn Thất Trân (Sài Gòn)</li> <li>- AH Nguyễn Văn Thường (USA)</li> </ul> <p><b>* Gần đây, cuối năm 1998 và trong năm 1999, có thêm một số AH ra đi vĩnh viễn</b> ( không ghi theo một thứ tự nào cả ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AH Khúc Dẫn (Paris, Pháp)</li> <li>- AH Đoàn Văn Kiệu (PA, USA)</li> <li>- AH Trần Như Diệu (Spain )</li> <li>- AH Trần Nhị Khánh (Cali, USA)</li> <li>- AH Ngô Khắc Trâm (Cali, USA)</li> <li>- AH Võ Quang Loan (Cali, USA)</li> <li>- AH Phan Văn Lâm (Paris, Pháp)</li> <li>- AH Nguyễn Cao Khoan (Pháp)</li> <li>- AH Trương Công Thiện (Úc)</li> <li>- AH Lê Tiềm (Cali, USA)</li> </ul>	

## VỀ TRƯỜNG

**Trịnh Gia Mỹ**  
(Chị Nguyễn Ích Chúc)

Hôm nay về trường cũ  
Ngồi vào lớp học xưa  
Lên cầm viên phấn trắng  
Thử giải một phương trình.

A cộng B bằng mất  
C cộng D bằng không  
Phương trình là tan tác  
Giải nổi nhớ, mong.

Lũy thừa của yêu thương  
Đôi mắt xa ngó lại  
Mẫu số của kỷ niệm  
Nổi thao thức tìm về.

Căn số của thời gian  
Ngàn đêm bồi hồi nhớ  
Bình phương của xa cách  
Một đại dương muôn trùng.

Giải phương trình hôm nay  
Tôi, đám mây mùa hạ  
Dạt dào cơn gió lữ  
Cuốn trôi một trời xa.

Lũy thừa và căn số  
Tin yêu và nhớ thương  
Nụ cười và nước mắt  
Muôn đời vẫn còn vương.

