



Tiểu Sử Ái Hữu KTS ĐÀO TRỌNG CƯỜNG

Khai Sanh: Tại tỉnh Bắc Ninh (Bắc Việt Nam)
mùng 07 tháng 05, giờ Thìn, năm Tân Hợi 1911.

Tứ Thân Phụ Mẫu: Bạn đồng liêu tại Tòa sứ tỉnh Phú Thọ từ năm 1917, tình bạn đó dệt mối duyên lành cho chúng tôi. Nhà tôi sinh tại Phú Thọ ngày 22 tháng 07 năm 1915.

Đời Học Sinh: tại tỉnh Phú Thọ và tỉnh Phú Lý, Trường Bưởi Hà Nội: 1925 - 1929. Sinh viên Ban Kiến Trúc Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương: 1929 - 1934.

Tốt Nghiệp và lập Gia Đình năm 1934. Nạn kinh tế khủng hoảng đình chỉ mọi bổ báng.

Đời Công Chức (giai đoạn 1). Vì lẽ đó, tuần “trắng mặt” kéo dài hơn một năm. Năm 1936 : Kiến Trúc sư tại Phòng Công Thự Tòa Đốc Lý Hà Nội, ngày 02 tháng 09 năm 1945 Việt Minh lên nắm chính quyền (Cộng sản). Vì khác chính kiến, xin từ chức để hành nghề tự do hầu được yên tâm lo cho gia đình là ưu tiên 1.

Di Cư Kháng Chiến: ngày 19 tháng 12 năm 1946, về quê Nội (làng Ngọc Bộ, huyện Văn Giang, Bắc Ninh) với mẫu thân trông nom gia sản và Tổ đường. Hồi cư Hà Nội ngày 31 tháng 08 năm 1947.

Đời Tư vụ (giai đoạn 1): Mở phòng tại Hà Nội, đồng thời là Hội viên Thành Phố Hà Nội (việc cơm nhà vác gà voi). Năm 1949: thiên văn phòng xuống tỉnh Hải Phòng, cuối năm 1949 được nhận làm Kiến Trúc sư giám định bồi thường chiến tranh cho công dân Pháp về mặt Kiến Trúc. Năm 1950 trở về Hà Nội cho mọi việc được thuận tiện mọi bề cho tới giữa năm 1954 đất nước chia đôi. Tháng 09 năm 1954 đi Sài Gòn, liền nhận làm Giám Đốc Mỹ - Kỹ Thuật cho hãng thầu T.L.D có rất nhiều công tác tân tạo và tu bổ quan trọng trong nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn và Nha Công Binh Tạo Tác.

Đời Công Chức (giai đoạn 2): Năm 1957 Bộ Kiến Thiết và T.K.Đ.T. được thành lập lần đầu tiên 1957 - 1959. Liên Ty Trưởng liên ty K.T. Mỹ Tho. Được ông Nguyễn Trần Tỉnh Trưởng Mỹ Tho đề cao trong cuốn Công và Tội (863 trang) xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1992 tại hai trang 234 và 242. Bộ bị thay thế bởi một Tổng Nha vào 2 năm sau:

1959 - 1960. Ủy viên Kiến thiết khu 4.

1960 - 1969. Ủy viên Kiến Thiết khu 2.

Đời Tư vụ (giai đoạn 2): KTS cố vấn Thành phố Đà Lạt và Bộ lao Động (1970 - 1974). Một số công tác tân tạo rất quan trọng đã được quyết định thi hành trong năm 1975.

Đi Hoa Kỳ: Cuối năm 1974, đưa nhà tôi qua Philadelphia chữa bệnh đau xương, thấy tình hình bên nhà quá nguy ngập, điện tín hô hào các con phải qua bên này tất cả.

Đoàn Tụ Gia Đình: Xuống tàu Hải quân Việt nam chiều ngày 30 tháng 04 năm 1975, cùng lên máy bay từ Guam vì đều có sẵn giấy tờ hợp pháp, tới Canada, gia đình đông đủ 100% ngày 15 tháng 05 năm 1975 tại Đô thị Québec.

Tình Cảnh Gia Đình: Tất cả sinh sống tại Canada, 7 trai, 3 gái (10 gia đình), 21 cháu Nội Ngoại, một chắt Nội. Cảnh Tứ - Đại - Đồng - Đường.

(Ottawa 16 Novembre 1999)