

Mừng Tuổi Thọ



LÊ KHẮC THỊ
LƯU VĂN QUẾ

Tuổi thọ theo các cụ ngày xưa, được chia ra làm năm bậc:

Từ 50 tuổi là sơ thọ, 60 tuổi là trung thọ, 70 tuổi là thượng thọ, 80 tuổi là đại thọ và 90 tuổi là đại thượng thọ.

Tuổi thọ trung bình của đồng bào ta ngày trước là khoảng 65 tuổi, đạt được đại thọ (80), đại thượng thọ (90) rất hiếm, rất quý. Vượt qua tuổi 49, 53 là hai ả quan khác nghiệt để đến trung thọ (60), rồi qua đoạn đường 67 để đến thượng thọ (70) là hiếm có, là hy hữu “ Nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Qua được ả 67, nếu có coi tướng số thì thầy tử vi, bói toán nói cho thân chủ biết “hết hạn rồi, không còn gì phải lo nữa, xem mà làm gì”. Thời nay có người lại hài hước bảo là sống qua 67 tuổi là huê vốn rồi, còn lời được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không có gì phải luyến tiếc... Triết lý về sống như vậy thật là thanh tao, cao đẹp. Dĩ nhiên người đời ai cũng muốn sống lâu, nhưng tuổi thọ cao do trời ban cho, như ái hữu Hoàng Đạo Lương đã nói, khi chúng tôi hỏi cụ bí quyết sống lâu. Ái hữu Đào Trọng Cương bổ túc thêm ý kiến là tuổi thọ cũng do phúc âm của tổ tiên, của gia đình dành cho, không phải ai cũng đạt được tuổi thọ cao.

Tuổi thọ trung bình của đồng hương chúng ta ở nước ngoài có thể cao hơn ngày xưa từ 5 đến 10 tuổi, nói cách khác các cụ có thể thọ thêm 5 đến 10 năm. Lý do có lẽ là thời tiết, dinh dưỡng, tiện nghi, dịch vụ y tế v.v... khác bên nhà. Tuổi thọ quý cụ trong gia đình Công Chánh đã quy tiên trong 6 tháng vừa qua chúng tôi ghi nhận được qua phần “Phân ưu” là từ 83 đến 93 (xin ghi ra như sau:

91-86-88-93-86-86-86-84-87). Trung bình 87,5 tuổi. Đặc biệt gia đình Công chánh chúng ta có 4 AH đàn anh đạt tuổi thọ cao và sức khỏe còn an khang và chúng ta vừa mừng tuổi thọ quý cụ, xin sơ lược cuộc sống của 4 cụ như sau:

Cụ Hoàng Đạo Lương sinh năm 1901, hiện sống tại Orange county, Nam Cali. Gần đây cụ phải vào bệnh viện vì bị té ngã, nay đã bình phục. Chúng tôi có đến thăm cụ và trao tấm bảng mừng tuổi thọ. Cụ rất cảm động và cảm ơn AH khắp nơi đã nhớ đến cụ. Cụ nói “ Tôi có ba điều vui mừng muốn thưa với quý AH: Điều thứ nhất là tôi bị té, tưởng đã về với ông bà, nhưng sau khi vào bệnh viện một thời gian thì được bình phục, điều thứ hai là khi bước vào nhà dưỡng lão tôi cảm thấy buồn vô hạn, nhưng sau ít ngày tôi thấy quen cuộc sống, thoải mái vui như nhà mình và niềm vui sau hết là tôi đã hoàn thành được tập “Thơ cổ chuyện cũ” trước khi sức khỏe không còn tốt để viết rành rẽ, trí nhớ không còn minh mẫn để ghi mạch lạc”.

Cụ Khúc Đản ở Paris, sinh năm 1903, trong những LT trước đây chúng ta đã được biết thanh thế và cuộc sống của cụ qua bài phỏng vấn cụ, cụ sống rất đơn giản trong một căn phòng rất đầy đủ tiện nghi ở Paris, cụ thích đọc sách báo, sưu tầm tài liệu và viết nhiều bài về lãnh vực chuyên môn và về ngành giáo dục. Tính cụ hiếu khách, quý bằng hữu, nên mỗi khi có AH ở xa đến thăm Paris, là cụ tổ chức họp mặt, tiếp đón nồng hậu.

Cụ Phạm Huy Giang, sinh năm 1903, sống ở vùng Hoa Thịnh Đốn, vừa qua AH Nguyễn Văn Bảnh tổ chức họp mặt và đón cụ đến tham dự để trao tặng bảng mừng tuổi thọ cụ, bà con gái cụ cho biết cụ rất vui mừng đến gặp các bạn công chánh, nhưng không nhìn ra anh em, cụ nói “Tôi quên mất quý danh” và xin lỗi ...

Cụ Dương Minh sinh năm 1903, quê phủ Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, vào trường Quốc học Huế năm 1922-1926, trường Công chánh 1926-1929. Làm việc tại Sở điền địa Thanh Hóa 1929-44, Sở Điền địa Cao niên 1944-52, Sở Hỏa xa Saigon 1952-62. Cụ hiện cư ngụ tại Toronto Canada cùng với cụ bà. Hai cụ rất mạnh khỏe và “đẹp lão”. Mừng tuổi thọ quý AH còn sinh tiền, mạnh khỏe, chúng ta không khỏi nhớ đến quý vị AH đã quy tiên trong thời gian gần đây. Nhân dịp này chúng tôi xin ghi ra sau đây, theo tài liệu ở mục Phân ưu trong những LT và BT, một số AH đàn anh hoặc phu nhân AH đã vĩnh viễn ra đi, để chúng ta tưởng nhớ trong tình đồng nghiệp:

(xem tiếp trang 85)