

Thư Tín Ái Hữu Công Chánh khắp nơi

□ BÀ VŨ BÁ ĐÌNH, MARINA, CA

Xin gửi đến quý anh \$20.00 để nuôi dưỡng lá thư, tiếp tục ý chí và nhiệt tâm của anh Vũ Bá Đình đối với AHCC.

Bản tin 64 không kém gì một Lá Thư. Thật là một cố gắng vượt bực. Những lá thư hoặc bản tin của quý anh bao giờ cũng có nhiều tài liệu hoặc hồi ký quý giá mà chúng tôi không thể tìm thấy ở bất cứ một tờ báo nào hiện đang lưu hành không ngờ các anh Công Chánh lại là những cây bút lỗi lạc, những văn sĩ ẩn danh!

BPT. Xin cảm ơn chị đã khen tặng. Nghe chị nói đến tiếp tục ý chí và nhiệt tâm của anh Vũ Bá Đình đối với AHCC mà chúng tôi thêm phần cảm động. Thật vậy, trong những lần họp mặt AHCC, trong tiệc mừng Anh Chị tổ chức tại tư gia trong dịp 50 năm thành hôn của Anh Chị, cũng mừng anh mới thi đỗ văn bằng Kiến trúc sư tại Huế Kỳ, với tuổi đời trên 75, chúng tôi rất hoan hỉ trước thịnh tình của Anh Chị đối với Anh em AHCC. Bản Tin Xuân 65 này đến tay Chị thì cũng vừa tròn một năm Anh về với Chúa. Thuở Anh sinh tiền, khi Anh Chị đi du lịch Pháp và Trung Hoa về, chúng tôi có làm một bài thơ để tặng Anh Chị, trong dịp Anh thượng thọ 80. Vậy xin viết ra để chị đọc cho nhớ lại ngày xưa:

*Cụ Vũ Bá Đình tám mươi,
Ái Hữu chúc thọ hết lời ngợi khen,
Tuổi già sắc diện còn xinh,
Tóc xanh còn đậm màu huyền đen đen.
Một tay xây dựng Đô Thành,
Một tay kiến trúc tung hoành dọc ngang.
Tuổi già sinh lực còn hăng
Dùi mài kinh sử lấy bằng thứ hai.
Hành nghề kiến trúc lai rai,
Du sơn du thủy dặm hài đó đây.
Khi miền Bắc, khi trời Tây,
Khi xem Vạn Lý thành xây lâu đời.*

□ NGUYỄN VĂN PHỔ, SANTA ANA, CA

Xin hoan nghênh nhiệt tình các anh trong Ban Phụ Trách tiếp tục lo cho lá thư. Bài vở vẫn rất hay, thích nhất là bài Luận Bàn Chuyện Nước của anh AH Trịnh Hảo Tâm.

Hôm nhận được thư kêu gọi đóng góp tài chánh, tôi có gửi check, nhưng không biết sao qua mấy cái statement của bank mà không thấy cash, chắc lạc rồi. Xin gửi cái khác vậy.

BPT. Check của anh gửi kỳ trước không lạc. Đã ghi vào sổ. Kỳ này, anh gửi thêm check, kỳ tới anh miễn yếm trợ. Cảm ơn anh nhiều về sự lưu tâm đến Bản Tin AHCC và nhận xét của anh trong bài "Luận Bàn Chuyện Nước" của AH Trịnh Hảo Tâm.

□ JOHN TOÀN NGUYỄN, SAN JOSE, CA

Hân hạnh Báo Tin Vui

Nhà tôi, Bà Nguyễn Toàn John, nhũ danh Lê Toàn Mỹ, ở Việt Nam mới sang đoàn tụ cùng gia đình tôi tại San Jose, California, USA, ngày 17 tháng 10 năm 1994.

Đặc biệt Nhà tôi là người có nhiều tình nghĩa nhất trong đời tôi, đã từng chăm sóc và gửi quà thăm nuôi tôi, trong suốt mười năm tù đày Cộng sản Việt Nam, từ năm 1975 đến 1985.

Mong rằng, đây là nguồn tin an vui của gia đình chúng tôi và niềm hãnh diện được thông báo trong thăm tình bạn bè thân hữu và gia đình.

Trân trọng,

BPT. AHCC xin chung vui cùng Anh Chị và xin cầu chúc Anh Chị gặp nhiều may mắn, vui vẻ ở xứ lạ quê người.

□ AH BÙI NHỮ TIẾP, BAKERSFIELD, CA

Rất hoan nghênh Anh và các Ái Hữu Bắc Cali đã không ngại khó nhọc, vì "đại sự" xung phong vác ngà voi cho Lá Thư CC trường tồn.

Tôi gửi kèm chi phiếu \$30 (\$20 góp quỹ LTCC + \$10 quỹ Phân Ưu).

Bert Round, Arkansas Highway Maintenance Engineer đã retired, có thư cho tôi và gửi lời thăm Anh và tất các anh Bảnh, An, Ân, và xúc động khi biết anh Lê Tùng Mai đã qua đời từ trước 75.

Chúng tôi đã chọn Bakersfield làm quê hương và mua nhà ở đây. Hai cháu Châu Thông đã xong BS Computer Science (USC) và cùng làm một sở (NCR), tại Los Angeles từ 6/93. Các cháu thường về với chúng tôi week-

end.

Anh chị có dịp nào về Nam Cali ghé Bakersfield chơi với chúng tôi. Điện thoại: (805) 663-0536.

Anh cho chúng tôi gửi lời thăm tất cả các AH Bắc Cali, đặc biệt các anh Mộng, Huân, Tạ Huyền ...

BPT. Xin cảm ơn Anh đã yểm trợ tinh thần và vật chất cho LT.

Xin mừng Anh đã chọn được nơi làm "home town" ở xứ lạ quê người.

Có dịp chúng tôi sẽ xuống thăm Anh Chị.

❑ AH TÔN THẤT NGỌ, SAN FRANCISCO, CA

Tôi sẽ viết bài và gửi đến Anh Chị khi nào thuận tiện. Xin gửi anh \$20 để nuôi dưỡng LT.

❑ AH TRẦN HOÀNG OANH, MC MURRAY, CANADA

Tôi có nhận được Bản Tin AHCC số 63. Xin cảm ơn các anh.

Tôi xin gửi theo đây money order \$20 USD để nuôi dưỡng lá thư.

Kính chúc Quý Anh nhiều sức khỏe.

❑ BÙI HỮU TÀI, GAITHERSBURG, MD

Để anh khỏi ngỡ khi đọc thơ này, tôi xin tự giới thiệu tôi là Bùi Hữu Tài, trước cũng có làm việc trong Bộ Công Chánh, tôi mới qua Mỹ ba tháng nay.

Khi mới đến tôi được anh em ái hữu của AHCC giúp đỡ rất tận tình cả tinh thần lẫn vật chất, nhất là anh Bảnh ở vùng D.C. này. Sau đó nhờ tờ AHCC nên một số anh em cùng khóa ở các nơi khác biết tin cũng điện thoại thăm hỏi.

Những niềm an ủi đó đối với một người bơ vơ giữa xứ lạ quê người thật là quý báu biết bao nhiêu.

Tôi chỉ có vài hàng mộc mạc này để cảm ơn tờ AHCC và các anh em ái hữu khác.

Thành thật gửi đến quý báo và các ái hữu lời chúc lành tốt đẹp nhất.

BPT. Mừng anh mới đến. Tôi được nghe anh Nguyễn Xuân Mộng nhắc đến anh. Anh mới đến mà bạn bè bốn phương điện thoại rùm beng thăm hỏi. Đó là tình Ái hữu và đó cũng là mục đích, tôn chỉ của Bản Tin này.

❑ BÀ LÂM MỸ BẠCH TUYẾT, FOUNTAIN VALLEY, CA

Tôi đã nhận được LTAHCC 64. Xin cảm ơn anh và Ban Phụ Trách rất nhiều.

Xin gửi theo đây \$20 để ủng hộ LTAH.

❑ AH KHÚC ĐẢN, PARIS, FRANCE

Tôi gửi sang AH 2 tấm hình chụp hôm AH Huỳnh Công Kiệt ở Úc sang thăm các AH ở Pháp tôi mới nhận được.

Hai hình đã chụp ở nhà anh Phan V. Lâm: một hình ở trước mặt nhà, một hình ở trong sân nhà.

Tôi sẽ có bài viết xin đăng trên Lá Thư số 65 vào ngày Tết 1995.

Chúc AH vui mạnh để phục vụ cho Lá Thư AHCC.

❑ AH THỊNH NGUYỄN, HAYWARD, CA

Trước hết xin có lời chúc Anh Chị và các cháu cùng toàn thể gia đình được mạnh khỏe, nhiều may mắn; ngoài ra cũng xin anh cho chuyển lời thăm hỏi đến mọi anh chị em quen biết trên Sacto luôn.

Kèm theo đây tám check \$180 của một số anh em, theo danh sách đính kèm, đóng góp nuôi dưỡng Lá Thư Công Chánh, theo lời kêu gọi của BPT.

Tiện đây Lê Mộng Hùng cũng nhờ tôi thông báo đến "Lá Thư", địa chỉ mới của "lui" luôn, xin anh cho cập nhật hóa dùm.

Lê Mộng Hùng, 33879 Juliet Circle
Fremont, CA 94555

❑ NGUYỄN QUỐC ĐỒNG, AUSTIN, TEXAS

Đáp lời kêu gọi đóng góp của LTCC, các AHCC Austin trong buổi họp hàng năm ngày 9/17/94 tại tư gia AH Trần Trung Trực đã đóng góp được \$105 theo danh sách sau đây:

1) AH Nguyễn Thanh Toàn	\$40
2) AH Nguyễn Quốc Đồng	\$20
3) AH Trần Trung Trực	\$20
4) AH Võ Quốc Thông	\$20
5) AH Phạm Văn Ba	\$5
Tổng cộng	\$105

Kèm sau đây là chi phiếu \$105.00 để góp phần vào việc nuôi dưỡng Lá Thư của chúng ta.

BPT. Xin quý anh khi nào họp xong, viết cho vài hàng và chụp cho bức hình gửi cho Bản Tin để nhìn thấy hình ảnh xa xưa của người bạn của mình.

❑ LÊ TRỌNG BỬU, SAN DIEGO, CA

Kèm theo đây xin gửi 1 check đóng góp chi phí cho tờ AHCC. Nhờ các anh mà tờ LTAHCC còn tồn tại, khởi sắc về hình thức cũng như nội dung. Cảm ơn các anh rất nhiều, chúc sức khỏe cho các anh em trong Ban Biên Tập.

❑ NGÔ VIỆT NGOẠN, KANSAS CITY, MO

Tôi đã nhận được bản tin AHCC 64, bản tin rất hay và rất bổ ích. Tôi đọc ngẫu nhiên xong chiều hôm qua và sáng nay đọc lại một lần nữa. Nay thì buồn quá, vì phải chờ đợi 4 tháng nữa mới có lại! Thường thức thành quả đóng góp của các AH bậc thầy, của các AH đàn anh, mà vì hoàn cảnh, bản thân tôi cảm thấy áy náy vì chưa đóng góp được chút gì cho công việc chung.

Cho tôi kính gửi lời thăm và cảm ơn đến tất cả AH trong BPT Lá Thư và riêng đối với Anh, xin anh nhận nơi đây lòng kính trọng và biết ơn của tôi.

Nhân tiện, tôi xin phép được thông báo Anh: Tôi vẫn ở địa chỉ cũ, nhưng thay đổi số điện thoại mới: (816) 842-4427.

Còn bệnh tôi thì vẫn vậy, chỉ có một thứ thuốc duy nhất, hiện nay chưa có thứ khác thay thế được! Uống thuốc cho đủ “đô” thì chân đi nhẹ nhàng, nhưng đầu và 2 chân lác quá, nhất là lúc nằm hoặc ngồi, không chịu được. Nếu giảm đô xuống cho mức độ lác đầu và lác hai chân có thể chịu đựng được, thì hai chân bước đi thất thường, có lúc đi được, có lúc không! Có hôm đi shop mua ít thứ cần dùng, lúc về phải nhờ xe police chở về!

BPT. Xin anh đừng ngại về việc yểm trợ LTCC. Anh mới qua, và lại đang bình phục. Miễn anh thích đọc LT là BPT sẽ gửi mãi đến Anh đọc cho vui.

❑ AH PHAN ĐÌNH TĂNG, NEW ORLEANS, LA

Cảm ơn anh đã đặc biệt gửi cho tôi Bản Tin AHCC 64 trước và đã đăng lời phân ưu về chị Tuấn.

Nhận LTCC thì đầu bận việc đèn máy đi nữa cũng ngẫu nhiên đọc một lèo cho hết rồi còn chuyên cho đồng nghiệp Ái Hữu đọc nữa. Bản tin các anh ra đơn giản, gọn gàng và đẹp, tôi đề nghị các anh cứ giữ các trình bày như vậy. Có lẽ tôi bị méo mó nghề nghiệp, cái gì cũng muốn standard, uniform! Thoáng nhìn là biết cái gì rồi! Hồi mới qua xứ Hoa Kỳ tôi rất phục cách cấu tạo Interstate Highways của Mỹ, mọi sự đều standard, từ Nam chí Bắc từ Đông sang Tây, cái bảng hiệu nào cũng giống y chang. Một hôm anh Đoàn Trịnh Giác lái xe cho tôi đi từ nhà anh ra tôi thấy I-10 East tôi hơi giục mình tưởng đầu đang còn ở New Orleans, đi làm việc về xa lộ I-10 East! Tôi lại nhớ lại một lời bàn của ông Taylor ở USAID Saigon, trong buổi tiệc tiễn đưa ông đi qua Campuchia: “Người Mỹ rất tin tưởng ở sự đổi mới thay đổi luôn, nhưng ở VN tôi thấy sự đổi mới thay đổi về chính trị của Mỹ hoàn toàn không hợp thời”.

Xin gửi \$20 để đóng góp phí tổn Bản Tin. Tuy có chậm (nhưng còn hơn không!).

Muốn cố gắng viết một bài cho số sau nhưng hồi này bạn quá không biết có viết nổi không. Đốc Lý mới, chính sách mới làm tụi này bờ-hơi-tai.

Chúc anh và gia đình được mạnh khỏe khang an.

❑ AH NGUYỄN CÚC, DALLAS, TEXAS

Nhận được Bản Tin anh gửi qua. Đọc rồi và cảm ơn anh nhiều. Bản Tin trình bày và ấn loát đẹp, đẹp lắm. Đơn sơ mà thanh nhã như cầu gói Thanh Toàn. Tuy ít trang, nhưng nội dung dễ thương (nói theo Huế mình) hợp với mục đích Bản Tin phổ biến trong nội bộ hội viên.

Cũng cảm ơn Anh nhiều vì qua Bản Tin tôi “gặp” lại một số mới quen từ lớp lớn tuổi như cao niên Hồ Đắc Cáo, Phạm H. Vĩnh đến những người cùng thế hệ như Ngô Trọng Anh, Đồng Sĩ Tung, Trần Như Diệu, B. Hạp, B. Đôn, Nguyễn Tranh Điệp

Mới gặp Phan Đình Tăng ở Dallas trong dịp lễ tang chị D.H. Phan Đình Tuấn, bữa nay “chợ mẹ” P.Đ. Tăng trong bài “Vác Chiếu Hâu Tòa”. Phải khen tặng “một phát”. Bài viết hay, dí dỏm, nhẹ nhàng, thêm chút gợi ý duyên dáng, nhất là đoạn cuối. Nhớ lại thời kỳ học chung một trường, P. Đ. Tăng nghiêm trang, ít nói, ít cười đùa, cát-táp luôn luôn dày cộm sách và sách.

Luôn đây, cũng xin phép đề nghị Anh:

– Nên nói rộng Bản Tin đến thế hệ Công Chánh “Con” tốt nghiệp ở hải ngoại nhiều lắm. Tre chưa tàn, măng đã mọc rồi và mọc tốt tươi, sum sê. Thứ măng này quý lắm, nên săn sóc vun xới đừng để cho mọc lang thang mà phải giữ về cội.

BPT. Thân hữu Nguyễn Cúc, không xa lạ gì với Anh em AHCC. Anh Nguyễn Cúc khi trước 75 làm Tỉnh trưởng Long Khánh. Qua đây, anh cho ra “Tiếng Sông Hương”, một năm một tập, nội dung rất phong phú, bài vở rất chọn lọc diễn tả hình bóng quê hương. Nhiều cây bút nổi danh như Thái Văn Kiểm, Tôn Thất Thiện ... TSH 94 có sẵn. TSH 95 phát hành khoảng tháng 5/95. Muốn có TSH, xin liên lạc: 6730 Stichter St., Dallas, TX 75230, Tel: (214) 891-0573.

❑ AH KHÚC ĐẢN, PARIS, FRANCE

Ngày 5/7/94, thay mặt chính phủ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký nghị định số 60/CP về “Quyền Sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đô thị” và nghị định số 61/CP về “Mua bán và kinh doanh nhà ở”, trong đó xác định những vấn đề cơ bản mua bán nhà ở và việc chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở từ bên bán sang bên mua theo đúng quy định của luật pháp. Bên bán phải là chủ sở hữu hợp pháp nhà ở và chủ sử dụng hợp pháp đất

ở.

Đầu mùa hè 94 có AH Huỳnh Công Kiệt từ Úc sang thăm các AH Pháp đã có bài tường thuật gửi đến BPT Lá Thư 1994.

Mới đây cuối mùa hè AH Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên coi về cấp thủy ở Việt Nam, sang Pháp du ngoạn. AH Lê Ngọc Thạch đã đi đón từ sân bay đưa đến trú ngụ tại một khách sạn quen. Hôm sau AH Tuấn đến thăm AH Khúc Đản. Anh Đản định mời vài AH ở ngay Paris và ngoại ô, nhưng các AH đi nghỉ hè chưa về. Anh Đản phải mời vài bạn không phải là AHCC đến nhà trò chuyện và ăn cơm thân mật.

Hôm sau AH Tuấn đi Marseille có việc riêng, rồi lại trở lại Paris đến chơi vài AH như: Đô Hữu Hứa v.v. nay đã về Mỹ.

☐ AH HOA TRƯỜNG XUÂN, PARIS, FRANCE

Có được thư cho biết anh có nhận được chi phiếu 100 đô (AH Bùi Hữu Tuấn ủng hộ), tôi gửi ngày 16 tháng 7-94. Chắc anh cũng có nhận được chi phiếu 620 đô gửi ngày 29/6/94 (AH Pháp ủng hộ).

Hôm 30/4/94 tôi có nhận được 1 thùng lá thư số 62 ... do BPT trước gửi và bị thất lạc.

Tiền tôi đã ứng trước:

a) Cho Bản Tin 63:

- Tiền lãnh ở Bưu điện (Tax): 40F (quan Pháp)
- Tiền gửi đi Bản Tin: 226F

b) Cho Lá Thư 62:

- Tiền lãnh: 40F
- Tiền gửi đi: 340F

Cộng: 646F (quan Pháp)

c) Tôi cũng vừa nhận được AH Trịnh Ngọc Sanh gửi ủng hộ LT, 1 chi phiếu 200F, tôi sẽ gửi sang anh kỳ tới.

☐ AH TRẦN SĨ ĐUÁ, SAN JOSE, CA

Trước hết xin thăm tất cả anh em AHCC vùng Sacramento

Chúng tôi không còn làm ăn gì ở Sacramento nữa và đã di chuyển về đây, thấm thoát đã được một năm tròn, nhưng liên tục bận nhiều việc và thường đi xa, thăm viếng các cháu ở nhiều nơi khác nhau. Trước khi rời Sacramento rất tiếc vì bận nhiều việc quá gấp rút và anh em AHCC ai cũng bận việc nên tôi không tiếp xúc được với ai cả trước khi rời Sacramento.

Chúng tôi chưa nhất định ở vùng này, có lẽ phải di chuyển đi vùng khác ở miền Đông, vùng yên tĩnh hơn để thân tâm được an lạc dưỡng già.

Tôi xin gửi \$20 để nuôi dưỡng Lá Thư CC.

Thân kính chào các anh em.

☐ AH TRỊNH HẢO TÂM, FONTANA, CA

Đáp lời kêu gọi của AH trên Bản Tin 64, xin gửi đến AH bài: "Người bạn H.O. định cư ở Las Vegas". Khác với bài "Luận Bàn Chuyện Nước", bài gửi hôm nay không có tính cách khoa học, kỹ thuật mà lại có tính cách xã hội nói lên nỗi thất vọng của một người đối với tương lai con cái mặc dù đầy đủ về tiền bạc vật chất. Cuộc sống mới ở Mỹ khác hẳn với những dự định khi còn kẹt tại quê nhà.

☐ AH TÔN THẮT THIỀU, SAN FRANCISCO, CA

Mấy tháng trước tôi có gặp anh Hoàn. Xin được gọi AHCC bằng anh dù tuổi tác có hơn tôi nhiều như tôi đã gọi anh Tạ Huyền (thầy tôi) và ngay đến anh (Đại ca là bạn của cụ thân sinh nhà tôi). Anh Hoàn có cho biết là anh Ngón đã yếu lắm. Hôm nay đọc báo AHCC tôi mới biết tin buồn này. Xin viết lên vài câu thơ thương tiếc kỷ niệm tình AHCC. Anh đọc bài thư này xin anh chú ý đến một điển tích mới ở bốn câu cuối, điển tích từ một chuyện phim Tây phương "Ghost" kể rằng hễ người ra đi là một hiền nhân phúc đức thì khi mất, một vùng ánh sáng chói lòa sẽ đến dẫn hồn lên Thiên Đường (hay Niết Bàn). Nhân đây tôi xin gửi \$20 để ủng hộ AHCC số tới.

☐ TÔN THẮT TÙNG, WESTMINSTER, CA

Được thư Anh, tôi ráng viết 2 bài gửi tới Anh để tùy nghi.

Nhân tiện, xin gửi đến anh "Tuyển Tập Nhớ Huế" của Miền Nam Cali 94.

BPT. Đã nhận được 2 bài của Anh. Cũng đã nhận được "Tuyển Tập Nhớ Huế 94". Anh "báo mẹ" phải thức đến 12 giờ khuya để đọc cho xong quyển "Tuyển Tập Nhớ Huế" này. Xin cảm ơn nhiều lắm.

☐ LÊ SÁU, CANADA

Đầu tháng 9/94, vợ chồng AH Hoàng Ngọc Ẩn tự lái xe nhà từ New Orleans (Mỹ) qua thăm anh em bà con ở Toronto và Montreal, ghé Toronto 2 ngày thì xe hư máy lạnh không chạy được, phải nhờ AH Nguyễn Văn Đê cùng đem xưởng sửa chữa một ngày mới xong để hôm sau lên đường đi Montreal và khi trở về đến New Orleans thì AH liền điện thoại cho Toronto biết là đến nơi rồi. Anh em AH xa nhau trên hai, ba chục năm, mới gặp lại một lần, thật là không ngờ quá đất tròn.

Thượng tuần tháng 8/94, vợ chồng AH Trương Công Thiện (Úc Châu), AH Lý Đãi (Los Angeles) cùng đến thăm Toronto. AH Toronto liền tổ chức một buổi họp

mặt bỏ túi tại nhà hàng South Vietnam để tiếp đãi 2 AH nói trên. Thật là không gì vui bằng, lâu năm mới gặp nhau lại một lần.

□ AH NGUYỄN HẢI BÀNG, LOS ANGELES, CA

Tôi có một phương cách để đọc đúng giọng Anh ngữ. AH nào cần biết, xin liên lạc với tôi.

□ AH LÊ NGUYỄN THÔNG, ÚC ĐẠI LỢI

Thời gian cuối tháng 8/94 và đầu tháng 9/94 tôi có dịp đến LA (chỉ ở LA có 7 ngày thôi) nhưng không thể nào ghé thăm quý Anh được vì lý do gia đình mong Anh tha lỗi cho. Tôi có nói chuyện điện thoại với AH Lê Khắc Thí nhưng cũng chưa được gặp mặt thật là tiếc quá.

Tuy vậy, đầu sao tôi cũng có dịp gặp lại các anh chị em cùng khóa 68-72 tại nhà AH Phạm Huy Dục, anh chị Nguyễn Minh Quang, anh Nguyễn Văn Xuân, anh Khánh. Bữa tiệc tại nhà anh chị Dục thật là thịnh soạn và vui vẻ. Tôi rất cảm động vì xa cách các anh chị em vào khoảng trên dưới 20 năm từ khi ra trường đi làm mỗi người mỗi nơi. Rất tiếc là còn nhiều bạn khác nữa nhưng không đến được. Riêng AH Nguyễn Sĩ Khiêm đã cố gắng gọi điện thoại liên tục để hẹn đi uống cà phê nhưng không được mãi đến khi tôi ra phi trường rời LA mới gặp được anh Khiêm. Thật là tình bạn thâm thiết. Cho tôi gửi lời cảm ơn tất cả các bạn bè ở tại LA trong dịp gặp lại vừa qua, tuy ngắn ngủi nhưng đầy tình cảm chân thật. Mong rằng có ngày tiếp đón quý vị tại Úc một ngày gần đây.

Tiện đây, AH Lê Quý có chụp một tấm hình của buổi họp mặt AHCC 17/4/94 vừa qua, tôi xin gửi kèm tấm hình để nếu có dịp đăng trên LTCC.

Số tiền các AH tại Victoria (Melbourne) đóng góp ủng hộ LTCC đã gửi kỳ trước. Các AH đang đề nghị họp vào khoảng cuối năm nay và sẽ do AH Trần Văn Anh tổ chức. Tiện đây cũng xin cảm ơn các AH ở Sydney đã giúp đỡ trong việc chuyển giúp LTCC từ Sydney về Melbourne.

Tôi cũng xin có vài dòng thăm tất cả các AH ở Sacramento, nếu có dịp sẽ xin đến thăm tất cả một ngày nào đó.

□ AH NGUYỄN SĨ TÍN, SPRINGFIELD, VA

Tôi ở Springfield, VA vừa nhận được Bản Tin AHCC số 64, thật hay và perfect về mọi mặt.

Xin có lời cảm ơn và ca ngợi các anh. Với lực lượng hùng hậu gần 100 người tại khu 4 Bộ Công Chánh, Cali, các anh làm việc dễ dàng và thuận lợi hơn các nơi khác. Xin các anh đảm nhiệm thêm mấy năm nữa rồi trao lại cho Nam Cali. Tôi nhận thấy chỉ Bắc Cali và Nam Cali

luân phiên phụ trách LTAHCC là tiện hơn cả và có thể chuyên môn hóa việc in LTAHCC.

Tôi xin gửi \$20 US (ngân phiếu số 1242) để các anh ấn hành LTAHCC số 65 và danh sách AHCC cập nhật hóa. Riêng bản thân tôi xin hứa gửi bài và tiền đều đều để các anh tiếp tục phát hành LTAHCC.

Ngày 10/9/94 tôi có gửi bài giới thiệu cuốn Hồi ký “Đề Thương Để Nhớ” của tôi để đăng trong BT AHCC số 64, nhưng gửi sau 30/6/94 nên được hoãn lại để vào số tiếp. Cũng gần đến Tết Nguyên Đán, tôi xin trích đăng đoạn “Tết Nguyên Đán ở Đồng Quê” trong Hồi Ký “Đề Thương Để Nhớ” để đăng trong số 65.

BPT. Sách “Đề Thương Để Nhớ” dày khoảng 300 trang, bán giá 12 Mỹ Kim. 20% tiền bán sách sẽ tặng quỹ LTAHCC.

□ AH QUÁCH VĂN ĐỨC, WORCESTER, MA

Xin gửi đến Anh biên bản buổi họp của AHCC vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và chi phí \$140 do anh em đóng góp. Xin anh cho đăng vào số mới nhất.

Buổi họp đã được tổ chức do sự đôn đốc của AH Đại Diện Nguyễn Hữu Tuân và nỗ lực đóng góp tổ chức của 2 gia đình AH Nguyễn Văn Sên và Cao Minh Lý. Một vài ý kiến được ghi nhận sau đây để gửi đến AH hiện đang phụ trách LTAHCC:

1. Hai AH Nguyễn Hữu và Nguyễn Văn Sên lâu nay không nhận được LTCC nên đã giảm đóng góp xuống \$10 thay vì \$20.

2. Đề nghị LTACHCC gửi đến cho các AH vùng Đông Bắc HK được tập trung thành một xấp báo gửi đến AH Đại Diện Nguyễn Hữu Tuân, rồi AH Tuân sẽ gửi đến tận tay những AHCC trong vùng.

3. Vấn đề nan giải nhất hiện nay đối với LT là tài chánh đóng góp để in báo. Vậy đối với những AH không thiết tha và đóng góp cho LT, xin quý AH Phụ Trách LT không nên làm phiền họ bằng cách cứ gửi báo đến quấy rầy họ. Xin đề tờ báo đó gửi đến những AH hằng lưu tâm và thiết tha đóng góp cho LT.

□ HÀ THỨC GIẢNG, HAYWARD, CA

Tôi đã xem tất cả bài trong Lá Thư vừa qua. Làm cho nên một Lá Thư gửi đi tốn rất nhiều công. Chỉ có lòng thật tình vì AHCC mới làm được việc đó mà không bận tâm. Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với Lê Mộng Hùng về việc đảm trách Bản Tin năm 1995.

□ AH LÊ KHẮC THÍ, LAGUNA HILLS, CA

Nay có bài của anh bạn Nguyễn Phúc Bửu Tập, tôi

xin chuyển và đề nghị anh đăng vào LT tới vì đây là một tài liệu nghiên cứu, không có tính cách tuyên truyền tôn giáo. Bài viết công phu có thể đánh máy lại 3 trang hơn.

☐ AHLÂM ĐỐC THƯỢNG, ATLANTA, GA

Tôi có nhận được Bản Tin AHCC số 63.

Xin cảm ơn Anh và quý Anh trong bản phụ trách Lá Thư AHCC.

Tôi gửi \$20 ủng hộ Lá Thư.

☐ AH TÔN THẤT DUY, SAN DIEGO, CA

Tôi đã nhận được tờ Ái Hữu Công Chánh do Bác gửi về tuần trước.

Tôi thích cả phần Nội dung và Hình ảnh của tờ báo: đơn giản, thuần túy tình đồng nghiệp và ấm áp nhờ hình ảnh của những buổi sinh hoạt địa phương. Mong sao San Diego sẽ có những sinh hoạt tương tự.

Cũng nhờ tờ báo ái hữu này mà tôi tìm được địa chỉ của những người bạn học cũ.

Thành thật cảm ơn Bác và mong có dịp gặp Bác khi nào công tác ở Sacramento.

BPT. Anh Tôn Thất Duy, đáp lời mời của chúng tôi, đã bằng lòng gia nhập AHCC. Anh Tôn Thất Duy ra trường Cao Đẳng Công Chánh Saigon năm 75 và hiện nay làm "Branch Chief" của Khu 11 Bộ Công Chánh California.

☐ AH NGUYỄN VĂN HIỂN, ANAHEIM, CA

Dưới này kinh tế kiệt quệ, hăng xường đóng cửa nhiều. Con cái chúng tôi học hành khá, 2 đứa vào Y Khoa, đứa út năm nay 12 tuổi, học nhất lớp.

Xin cho gửi lời thăm Đại ca Bê và Già Tượng.

☐ AH HỒ ĐĂNG LỄ, SAN JOSE, CA

Tôi xin gửi kèm theo đây chi phiếu \$20 ủng hộ Lá Thư AHCC. Sở dĩ chậm là vì tôi phải lo dọn nhà từ Los lên San Jose.

☐ KHÚC ĐẢN, PARIS, FRANCE

AH Trương Công Kiệt cùng phu nhân từ Australie báo tin cho AH Phan Văn Lâm là sẽ du lịch qua Pháp và ở Paris từ 19/7 đến 26/7/94. Tin đó đã loan đi cho các AH ở Pháp. Nhưng tiếc rằng khoảng tuần lễ này đúng vào vụ nghỉ hè ở Pháp, nhiều AH đi nghỉ xa vắng.

Thay vì tiếp anh chị Trương Công Kiệt ở một nhà hàng nhiều người dự tiệc, nhưng anh chị Lâm chỉ tìm được chừng 10 AH ở Paris, nên đã có nhã ý tổ chức tại nhà một tiệc thân mật "bỏ túi", trưa hôm Chủ Nhật 24/7/

94. Hiện diện có: Anh chị Trương Công Kiệt, Anh chị Trương Như Bích, Anh Khúc Đản, Anh chị Dương Đen, Anh Đỗ Hữu Hứa, Anh Chị Phan Văn Lâm, Anh chị Lê Ngọc Thạch, Chị Cao Tấn Tài, Anh chị Nguyễn Ngọc Tiếp. Đúng 12 giờ 30 các anh chị đã đến đông đủ, có người xa nhau đến hơn 20 năm mới gặp nhau, truyện trò to nhỏ hàn huyên đến hơn 13 giờ mới vào bàn tiệc. Chị Lâm đã khéo dùng các thực vị nhẹ nhàng về ngày hè như nem chua cuốn rau tươi, nộm xứa ... Đến dessert chị Lâm đã dùng thứ trái cây độc đáo ở Pháp như Melon "chín đến" mùi thơm đầy phòng.

Anh Thiệu đã chụp hình làm kỷ niệm: các anh chị em ngồi ăn, đứng trong vườn, trâm hoa đương đua nở và đứng trước nhà anh Lâm.

Anh chị em trò chuyện đến 17 giờ mới chia tay còn lưu luyến và hẹn nhau một ngày gần đây lại gặp nhau.

Anh chị Kiệt du ngoạn Âu Châu rồi còn đi Canada và Mỹ nữa mới về Australia.

☐ AH TRƯƠNG THÀNH KHÁN, RIS ORANGIS, FRANCE

Vừa mới nhận được thư anh tôi rất mừng và cảm ơn anh nhiều. Mừng hơn hết là được biết, nặng với tình bạn, anh đã trở lại giúp cho Lá Thư AHCC. Tôi rất hoan nghênh tấm lòng quảng đại hy sinh lớn lao của anh nêu cao tinh thần phục vụ hiếm có. Tinh thần đó rất đáng phục, vì hầu hết chúng ta liệt vào hạng cao niên, mà "lão lai thì tài tận", đâu còn có khả năng như ngày nào nữa.

Chính tôi, gần 84 niên kỷ đang ở trong hoàn cảnh đó, mặc dù còn đi đứng được, thảo luận được nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp thôi như trên bình diện tôn giáo là sở trường của tôi. Tuy nhiên khả năng tàn lụi dần. Mấy năm về trước tôi quen đi dự các Đại Hội Quốc Tế Tôn Giáo nhiều nơi, đặc biệt năm ngoái tôi được mời tham gia một đại hội như vậy tại Mexico với sự góp mặt đại biểu 62 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhưng hôm nay sức yếu, đi chuyển hết nổi. Đành chịu thôi.

Điều anh yêu cầu đóng góp tôi xin ghi nhưng không dám hứa. Trong tình bạn cá nhân, không bao giờ tôi quên anh, còn nhớ cả những lúc anh em chúng ta gần gũi bên nhau, dưới thời ông Nguyễn Văn Nam, có cả anh Nguyễn Mạnh Hoàn nữa v.v. Đó là bao kỷ niệm tốt đẹp ở trong ký ức mỗi người chúng ta.

BPT. Chúng tôi có viết thư cho anh Khán và xin Anh viết cho một bài để trao đổi tư tưởng với các AH đồng lứa tuổi của anh, lứa tuổi trên 80.

Tại khu Công Chánh Nha Trang, vào năm 1954, dưới quyền điều khiển của ông Trần Văn Nam, trưởng khu,

còn có các Anh Nguyễn Mạnh Hoàn, Đinh Gia Bái, Hoàng Đình Khôi, Lê Khắc Thí, Mai Văn Mẹo làm Trưởng ty ở các tỉnh. Năm 1954 cũng là năm giao thời, các kỹ sư Pháp bàn giao quyền điều khiển Ty Công Chánh cho các Kỹ sư Việt Nam.

Anh Trương Thành Khán là một kỹ sư xuất sắc, tài ba mà khu Công Chánh đề cử đảm nhận chức vụ quan trọng Trưởng Ty Công Chánh Nha Trang, một ty lớn nhất của Khu Công Chánh Nha Trang.

Nhắc đến anh Khán, là nhớ đến Nha Trang, nhớ đến “mưa Vạn Giã, gió Tu-Bông”

□ AH TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG, MONTREAL, CANADA

Ngày 12/6/94, AHCC Montreal đã đón tiếp ông bà Lê Sĩ Ngạc và ngày 6/7/94 đã đón tiếp AH Trần Mộng Châu và Nguyễn Sĩ Tín từ Hoa Kỳ qua Canada thăm viếng.

Nhiều AHCC đã đến tham dự các bữa cơm thiết đãi và hàn huyên câu chuyện rất thích thú.

□ AH TRẦN GIA TƯỜNG, SACRAMENTO, CA

Cách nay hơn tháng được gặp anh Mộng và mới biết được ở đây có AHCC và anh Mộng cũng đã giới thiệu để tôi nhận được cuốn Bản Tin AHCC số 63.

Nay tôi cũng xin đóng góp chút ít để số 64 có thể ra mắt vì tôi đến quá muộn tại đất nước này: HO15 đến Mỹ 8-12-92.

Tôi ra trường năm 1958 và có 10 anh em lên làm việc tại Nha Địa Dư Đà Lạt, số người đó gồm có: 1. Huỳnh Ngọc Cường, ở Nha Trang; 2. Huỳnh Tâm, ở Saigon; 3. Thái Văn Hanh, ở Mỹ; 4. Đoàn Tấn Lan, ở Úc; 5. Ngô Tấn Tâm, ở Pháp; 6. Lê Ngọc Minh, chết ở Pháp; 7. Nguyễn Bạch Bích, chết ở Saigon; 8. Phạm Ngọc Hồng Xuân, chết ở Saigon; 9. Nguyễn Văn Hiến, không tin tức; 10. Trần Gia Tường, 2037 Bell Street và Nguyễn Hạnh Ngọc Anh, ở Đà Lạt (1961).

□ AHLÊ CẢNH TỨC (AUSTRALIA)

Thân gửi Anh Thí,

Trước nhất xin xác nhận để Anh, anh Quế và BPT LTAHCC 1993 rõ là tác phẩm công phu xuân Giáp Tuất số 62 (1/94) chúng tôi đã nhận được đầy đủ (cả thùng gói máy bay - đi lệ như tàu thủy - và 4/5 số lẻ anh gửi phi cơ cho anh Đóm, anh Phát và tôi.

Thùng LT62 có dấu gói phi cơ hàng hoàng mà bưu điện Mỹ rùa quá, chúng tôi nhận sớm hơn BT/AHCC số 63 có ít lâu thôi. 4/5 số LT62 anh gửi anh Đóm, anh Phát

và tôi thì đến Úc mau lắm, đúng là máy bay. Vậy các anh có quyền ăn mừng rồi đó.

Anh có đủ tất cả 63 LT & BT thì thật là quý. Chắc anh có đủ 5-6 BT do AH Bửu Hiệp làm ngắn gọn trong thời gian AH Vĩnh ở Canada làm Trưởng Ban PT LTAHCC cách đây mấy năm. Hy vọng năm 94 sẽ có mục lục đầy đủ với tên tác giả để tham khảo và thúc đẩy các AH khác đóng góp bài vở v.v.

BPT. Chúng tôi rất mừng được biết thùng LT 62, gửi qua Úc đã đến mặc dù chậm mất gần 3 tháng, và như anh nói chúng tôi có quyền ăn mừng, tôi đã tin cho anh Quế để “ăn mừng” vì tưởng là đã “tiêu tùng” rồi, nay các anh đã nhận được, bưu điện Mỹ làm ăn sao mà rùa như vậy, gửi Air Mail, bưu phí \$241.92, để các anh kịp đọc trong dịp Tết (gửi ngày 14/1/94). Còn thùng LT62 gửi qua Pháp thì chưa nghe tin, hy vọng là AH ở Pháp cũng đã nhận được. Bao nhiêu công phu và tiền bạc của anh em, nếu LT thất lạc thì không buồn, không tiếc sao được! “Mục Lục” các bài trong những LT 19 năm qua, do anh đề nghị, tôi nghĩ khó lòng thực hiện được, khi thấy có bài nào hay, đăng lại cho anh em xem, thì may ra làm được. Xin mừng Anh dọn nhà mới, anh mới dọn nhà một lần mà than mệt, anh em ở Mỹ dọn nhà năm lần, bầy lượt cũng không sao.

□ BÀ NGUYỄN DẦN, BONN, GERMANY

Tôi đã nhận được Bản Tin AHCC số 63, do cụ Khúc Đản Paris gửi sang Đức.

Tôi xin cảm ơn quý vị, nay tôi xin gửi ủng hộ tem \$20 Mỹ Kim trong tấm carte khỏi sợ lạc mất.

□ AHLÊ TRỌNG BỬU, SAN DIEGO, CA

Xin đính kèm, chi phiếu \$20 phụ giúp quỹ LTCC.

Xin kính chúc anh chị và BPT LT được nhiều sức khỏe và vạn an.

□ AHLÊ KHẮC THÍ, LAGUNA HILLS, CA

Xin đính chính dùm ở BT 63 ở trang 17 xin đọc là “chúng tôi” thay vì “chính tôi”.

□ AH ĐỒNG SĨ KHIÊM, PASADENA, CA

Xin gửi Anh chi phiếu \$40 để yểm trợ LT.

Theo thiển ý, nhìn về phía phí tổn và công bỏ vào thì chẳng thà Xuân Thu nhị kỳ ra hai tờ báo dày còn rẻ hơn là ra 4 Bản Tin.

Các Anh nghĩ sao?

□ AH KHÚC ĐÀN, PARIS, FRANCE

Tuần lễ trước AH Hoa Trường Xuân đã nhận được thùng Bản Tin số 63. Chúng tôi đã phân phát ngay cho các AH Pháp và Âu Châu.

Tôi gửi kèm theo đây danh sách các AH ở Pháp đã yểm trợ LT về năm 94. Mỗi AH đã yểm trợ như mọi năm \$30 US, chỉ có vài thế hệ thứ hai đóng kèm thôi. Số \$30 là đủ cho 4 cuốn Lá Thư một năm vì mỗi LT cả phí tổn viết và in của BPT và tiền bưu phí bằng máy bay chỉ là \$7.50 cho một cuốn LT.

Có ít AH, đã yểm trợ kỳ này vì đã thấy thùng LT số 62 bị thất lạc không được đọc, sợ rằng không được thấy số 63.

□ AH HOÀNG NGỌC AN, NEW ORLEANS, LA

Khoảng đầu tháng Ba 94, tôi có gửi anh một check \$20 để ủng hộ LT AHCC. Cho đến nay vẫn chưa thấy check trở về lại. Không biết đã bị thất lạc ở đâu?

Hôm nay, tôi xin gửi thêm một check khác để nuôi dưỡng LT. Cầu mong sao cho nó vẫn còn sống mạnh dài dài ...

Vừa rồi, vợ chồng tôi đã lái xe đi từ New Orleans lên Washington DC và đi luôn qua Boston, Toronto, Montreal rồi trở về lại. Đi chơi 3 tuần, đường dài 5,300 mi. Có ghé thăm các anh Bảnh và Năm ở DC. Thăm các anh Sáu, Đề và Tháo ở Toronto. Các anh ấy có bàn luận về Bản Tin mới nhất với 2 chuyện mổ tim làm bypass... đã làm cho nhiều bạn giật gân và đề phòng giữ gìn sức khỏe hơn. Trong lúc đó, họ thấy tôi còn dám lái xe đi chơi xa và lấy làm ngạc nhiên lắm!

Riêng tôi, nghĩ rằng... cũng sắp đủ tuổi về hưu tại Mỹ rồi... nên cũng phải đi chơi, càng sớm càng tốt! Chỉ tiếc rằng có một chỗ mà tôi vẫn ước mong đến thăm là về quê ở Việt Nam, không biết đến ngày nào mới... thuận tiện đi được?

Lâu nay, chị có về thăm Việt Nam hay không? Riêng anh, lúc nào mới xin về hưu? Và có ý định về thăm xứ Huế một lần hay không?

Có dịp nào, anh chị bay qua New Orleans ở chơi ít hôm. "Đôi trẻ" chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp đón anh chị, vì hiện tại ở nhà tôi, chỉ còn có vợ chồng tôi mà thôi.

BPT. Xin cảm ơn thịnh tình của Anh chị. Về chi phiếu của anh, AH Hồ Nhật Tân đã nhận lãnh rồi. Anh an tâm.

Anh lái được xe một quãng đường 5,300 mi, rất mừng cho Anh còn phong độ.

□ AH TRẦN ĐỨC HUY, PORTLAND, OREGON

Tôi đã nhận được Bản Tin AHCC số 63, trình bày

quá đẹp và trang nhã. Thành thực cảm ơn anh và xin gửi theo đây chi phiếu \$20 yểm trợ LTAHCC.

Chúc Anh chị, quý quyến và BPT LT AHCC 94 mọi sự tốt lành.

□ AH NGÔ VIỆT NGOẠN, KANSAS CITY, MO

Tôi xin phép được tự giới thiệu:

Tôi là Ngô Việt Ngoạn, sinh ngày 18/2/44 tại Phù Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Tôi tốt nghiệp kỹ sư Công Chánh khoá 9 (1966-70), cùng khoá với Lê Kim Thăng, Trần Đức Thuận ...

Trước 30-4-75, tôi làm việc tại sở Thiết Kế Tòa Đò Chánh Saigon, dưới quyền của quý đàn anh lớn tuổi Bửu Hiệp, Vương Chí Hổ, Lâm Tháo ...

Tôi qua Mỹ một mình theo diện HO (HO 20) ngày 24/2/94, hiện ở tại thành phố Kansas city, tiểu bang Missouri.

Tôi bị bệnh Parkinson, rung tay rung chân từ đầu năm 1983, đến nay là 11 năm. Tôi đi lại hơn khó khăn, hiện đang chữa bệnh và không đi làm được việc gì cả. Tôi sống với những người hoàn toàn xa lạ, bà con anh bạn bè không có một ai.

Tháng trước tôi được AH Trần Đức Thuận, bạn đồng khóa, ở Cali, gửi cho tôi Bản Tin AHCC số 63 tháng 3/94. Tôi rất vui khi được đọc Bản Tin AHCC và ước ao được những số kế tiếp, mặc dù tôi còn mới qua và chưa có một đóng góp nhỏ nào cho hội cả.

Xin vui lòng cho biết địa chỉ và số điện thoại của AH Nguyễn Thành Thiệt đại diện tại Missouri, và vài dòng ngắn gọn về AH Thiệt để tôi tiện bề liên lạc.

Nếu có thể được xin làm ơn cho tôi biết về địa chỉ, số điện thoại, và tình hình sức khỏe của AH Vương Chí Hổ, được gia đình bảo lãnh qua Canada năm nay.

□ AHLÊ VĂN KÝ, NORWAY

Tôi vừa nhận được bản tin AHCC số 63. Xin gửi đóng góp vào LT \$10.

□ AH LÊ NGUYỄN THÔNG, ĐẠI DIỆN CC VICTORIA, AUSTRALIA

Đã lâu không viết thư cho LTCC thấy thiếu thiếu cái gì nhưng vì công ăn việc làm và gia đình lu bu nên xin BBT bỏ qua cho.

Ngày 17/4/94 các AH ở Victoria đã tham dự đông đủ ngày họp mặt sau hơn 1 năm không họp được. Tất cả được khoảng 40 già trẻ lớn bé đến họp buổi BBQ ở Malvern rất là vui vẻ. Phần thực phẩm lại do các chị Bảnh, Nguyễn, Hiệp và Thành phụ trách rất độc đáo, các AH

muốn đứng kế cái lò BBQ để thưởng thức món thịt nóng hổi nhưng vì chỉ có một lò BBQ mà tới 4 nhóm xếp hàng chờ đến lượt nướng thịt nên đành phải để anh em AHCC thòm thèm vậy (và dư thịt ướp đem về nhà AH Bảng để một số các AHCC muốn kéo sập sấm nhậu tiếp buổi chiều).

Buổi họp mặt được coi là thành công dù trời mưa lúc đầu và lúc ăn xong. Tuy nhiên các AH đã họp hành, bàn bạc nói chuyện rất nhiều và có được nhiều ý kiến xây dựng để anh em AHCC cộng tác làm việc, giúp đỡ nhau trong tương lai. Kỳ này có các AH mới gặp lại sau nhiều năm ở Úc như AH Lê Thanh Hùng ở sở Hàng Hà đã qua Úc hơn 10 năm mà không biết có anh em AHCC ở đây để liên lạc, AH Nguyễn Tấn Hùng, kiều lộ, mới sang Úc vài tháng nay, AH Nguyễn Uy (74-79), các AH rất vui vẻ thấy hoạt động của AHCC Victoria có những buổi họp mặt như vậy.

AH Hoàng thị Minh Tâm qua Úc được vài năm, nhân dịp đi ăn cưới một người bạn, chẳng may ngồi cùng bàn với Đại diện Victoria nên mới nói chuyện rồi lời cái đuôi CC ra, anh em tay bắt mặt mừng nói chuyện luyên thuyên không dứt. AH Tâm hiện đang học lại ở RMIT.

AH Uy hiện đang làm cho một công ty xây cất nhà cửa để tập sự và lấy lại tay nghề ở Úc. AH Hùng (Tấn) hiện đang thực tập không lương với City of Malver nơi AH Mạnh đang làm việc. ở đây có một chương trình cho các kỹ sư thực tập không lương để lấy kinh nghiệm tại Úc nhằm giúp các KS mới ra trường có kinh nghiệm trong thời gian kinh tế bị trì trệ, thất nghiệp cao là vậy.

AH N.N.Thịnh đi dự tiệc, phải vội vội vàng vàng xin về sớm để họp AHCC thật là một tấm lòng nhiệt tình với các AHCC. May là AH Thịnh đến lúc trời đang mưa nên các AH còn ở lại nói chuyện trú mưa trong túp lều tranh chứ không thì có lẽ AH Thịnh sẽ họp AHCC một mình vậy. Rất là cảm động vì AH Thịnh đã lặn lội mưa gió và bỏ một buổi tiệc ở nhà một ông Cựu Đại sứ để đi tham dự AHCC.

Nói về tài chánh, các AH đã đóng góp (danh sách đính kèm) được \$660 trừ \$145 BBQ còn \$495 cộng tồn quỹ cũ thành ra còn trên \$600. Kỳ này gửi qua Lá Thư \$500 Úc Kim không biết được bao nhiêu USD (khoảng \$360) để ủng hộ. Các AH ở Victoria dù không có mỗi AH một tờ báo nhưng rất hoan hỉ chia nhau đọc một tờ báo chung do Sydney gửi xuống. Lần này nhờ có AH Lê Quý đã xuất công và của ra ủng hộ in 12 lá thư để phân phối cho các AH khác. BDD rất chân thành cảm tạ lòng nhiệt tình của AH đ/v các LTCC và AH khác. Xin ghi nhận công lao của AH Lê Quý. AH Quý có hứa sẽ viết bài và gửi hình cho LTCC nhưng chưa thấy đâu cả. Vậy

có lẽ sẽ gửi sau vậy. Mong LT/BBT đừng trách anh em ở Úc không tham gia viết/gửi bài.

Nếu có thể được nhờ BBT in giùm phần chính của thơ này trên Lá Thư tới để cũng coi như loan báo tin tức AH ở đây luôn.

BBT độ này ra sao, cho các AH Victoria gửi lời thăm và chúc các AH mạnh khỏe và có nhiều \$ do các AH năm châu ủng hộ để phục vụ đồng bào Công Chánh.

Thông báo cho các AH Victoria:

Số báo này đến tay quý AH một phần lớn nhờ sự góp công góp của của quý AH Lê Quý đã in giùm 12 số từ 1 số báo chính từ Sydney gửi về cho chúng ta. Nguyên là số báo 62 của AH Thí gửi cho Úc đã bị mất nên ta phải tự lực tự cường về việc in này. Xin quý AH ghi nhận lòng tốt của AH Quý đã giúp cho việc in này.

Nhờ quý AH xem xong chuyển cho các AHCC khác chưa được xem. Các AH nào có ý kiến xây dựng gì xin cho biết.

AH Quý sẽ rửa hình và viết một vài bài để gửi qua Mỹ. Có AHCC nào muốn đóng góp bài vở xin gửi về cho Đại Diện để chuyển đi một thể. Cảm ơn quý AH.

□ AH NGUYỄN MẠNH TIỆP, WESTMINSTER, CA

Tạ lỗi cùng anh Lê Khắc Thí. Tôi viết bài này vì sau khi dự trại hè ở công viên Garden Grove năm 93. Anh Thí có nói trước sẽ tổ chức buổi họp mặt mừng xuân Giáp Tuất vào ngày 23 tháng 1-94 tại nhà hàng Kim-Su. Tôi đã nhận lời nhưng rủi thay đúng vào tháng đó tôi bị té gãy xương hông bên chân phải không thể đến dự được nên đã sáng tác bài thơ tạ lỗi trên.

*Ta viết bài thơ tạ lỗi đây
Cùng anh Khắc Thí lúc chia tay
Hẹn nhau họp lại ngày gần Tết
Giáp Tuất xuân sang chúc chén đầy
Quả đất vô thường quay chóng mặt
Gân chùng gối Hạc té lăn quay!
Thôi đành sai hẹn cùng Ai đó,
Tạ lỗi! Bạn ơi, hẹn lại ngày.*

□ AH NGUYỄN THÀNH DANH, VANCOUVER, CANADA

Các AHCC ở Vancouver, BC có nhận được Bản Tin AHCC số 63. Thành thật cảm ơn quý AH năm nay lại nhận lo phần LT cho cộng đồng AHCC chúng ta.

Phần cá nhân tôi kỳ này xin góp phần nhỏ \$10 cash kèm đây để nuôi dưỡng LT.

□ AH NGUYỄN VĂN TIẾN, FULLERTON, CA

Tiếp theo LT của BPT trong Bản Tin AHCC số 63, tôi xin gửi đến BPT chi phiếu \$10, để ủng hộ LT AHCC.

☐ AH NGUYỄN NGỌC DU, SAN JOSE, CA

Cám ơn Anh nhiều về việc gửi LTCC cho tôi, kỳ trước không thấy đâu cả. Bạn bè mà ở xa nhau quá nên cũng ít có dịp liên lạc, nhất là lúc rày mình cũng lớn tuổi nên làm biếng đi đó đi đây! Vừa rồi nhân dịp bạn Xuyên qua San Jose anh Ngân có rủ đi thăm, mình có hứa đi nhưng bất ngờ bệnh nên cũng không đi được. Mình thì lúc rày vui thú điền viên cả ngày săn sóc mấy cây rau quả trong vườn cũng hết cả ngày giờ. Thiệt không ngờ mà qua Mỹ lại đâm ra lười. Năm ngoái ở Sacramento nói gọi lên interview để làm việc temporary hai năm mình cũng bỏ, rồi ở Santa Cruz nó kêu hai lần mình cũng từ chối ...

BPT. Số anh sướng, có việc làm, không thêm làm. Số sướng thì cho sướng luôn.

☐ AH PHAN LUONG AN, CANOGA PARK, CA

Tôi xin gửi \$20 để ủng hộ LTCC.

Chúc các anh em trong BPT được sức khỏe, mọi sự thuận lợi.

☐ AHLÂM VĂN NĂM, ONTORIO, CANADA

Anh Tân thân mến, được tin anh tham gia LT, anh em chắc ai cũng vui mừng. Riêng tôi, mặc dầu ở tận Canada, nhưng sức khỏe dồi dào và một phương cách làm việc hết sức linh hoạt. Giống như ngày nào, cách nay hai mươi mấy năm, anh đã từng hướng dẫn phái đoàn anh em đi Đài Loan.

Các đám Hảo, Thích, Tuấn, Sâm... mỗi người một chia tay, ít còn cơ hội gặp lại nhau được. Thật đáng tiếc.

Sẵn mấy dòng này gửi đến thăm anh và gia đình. Chúc anh gặp nhiều may mắn và đầy đủ sức khỏe.

Tôi xin gửi kèm money order. Số tiền nhỏ để ủng hộ, nuôi dưỡng Lá Thư.

☐ LÊ THÀNH TRINH, BATON RONGE, LOUISIANA.

Tôi đã nhận được Bản Tin AHCC số 63. Xin cảm ơn anh và các bạn ở Bắc Cali đã giữ cho LTCC được sống sót. Tuy là Bản Tin nhưng bài vở cũng xúc tích và ấn loát công phu đẹp lắm.

Chắc anh Hiệp không còn nhớ chuyện này. Khi anh còn làm Trưởng Ty ở Long An, có lần anh đến nhà tôi ở cư xá Lữ Gia, anh thấy tường rào nhà tôi, có cái cổng bằng gỗ đã mục. Mấy hôm sau anh cho người đến đo rồi gắn cho tôi một cái cửa sắt.

Sau này khi tôi đi học tập cải tạo về thì thấy tường trống trơn, không còn cửa sắt mà cũng chẳng có gì để bít cái lỗ hổng. Hỏi ra thì mới biết là do vật liệu khan hiếm nên khi cần sắt để làm cái gì thì bà con đi kiếm quanh, đâu có thì lấy. Bà xã tôi và các cháu ngủ đêm, sớm mai thức dậy thấy cửa đã bay mất tiêu. Vì không có tiền để làm một cái cửa gỗ nên lỗ trống ở tường vẫn để nguyên, đợi ngày tôi về.

Những ngày tôi nằm áp ở VN, thời gian tôi thập tử nhất sinh ở bệnh viện Chợ Rẫy và những ngày chúng tôi ở Mỹ đến nay, các bạn AHCC ở VN cũng như ở nước ngoài, đã thường xuyên giúp đỡ chúng tôi, cả về tinh thần lẫn vật chất. Tôi rất mong có dịp gặp mặt các bạn để cảm ơn các bạn về những sự giúp đỡ này, nhưng việc này không thể thực hiện được.

Tôi lại không muốn đăng một mẫu cảm ơn ở LT, giống như một bản tin vui, tin buồn, vì tôi thấy khô khan và hình thức quá. Vì vậy tôi có ý định lồng những lời cảm ơn này vào một bài viết. Tuy nhiên cho tới nay tôi chưa làm được việc này.

Năm nay, nhận thấy tương lai của LTCC có vẻ ảm đạm quá. Anh và các anh ở Bắc Cali đang phụ trách LT nhưng lại khẳng định là sẽ chỉ phụ trách năm nay thôi. Vì vậy tôi mới viết bài kèm đây, nói chuyện tâm phào về Louisiana, và đồng thời lồng vào đó sự cảm ơn chân thành của chúng tôi gửi các AHCC.

Cách hành văn của tôi “lục lọi” lắm nên xin nhờ anh sửa giùm rồi cho đăng lên Bản Tin hay Lá Thư khi anh thấy thuận tiện.

Xin chúc anh và quý quyến được mọi sự khang an và rất mong có ngày được gặp lại anh và các anh trên đó.

BPT. Văn Anh không có “lục lọi” đâu. Anh gắng viết bài cho LT để anh em chung vui với Anh.

☐ AH BÙI MẠNH CẦN, CONNECTICUT.

Rất vui được biết thêm có anh cư ngụ tại Sacramento. Lần sau về Sacramento, tôi sẽ ghé thăm anh.

Xin hoan nghênh anh và các AHCC ở Bắc Cali đã gánh vác LT qua cơn hấp hối.

Tôi xin gửi \$30 để đóng góp vào chi phí của LT.

Chắc lúc gần đây có nhiều AH đã trở về VN thăm nhà. Tôi đề nghị kêu gọi các AH ấy viết cho vài trang về tình trạng sinh hoạt bên nhà và các điều có liên hệ tới ngành CC của chúng ta.

☐ BÀ NHẠN SƠ, SAN JOSE, CA

Kính thưa bác Bửu Hiệp

Cháu là Nhạn Sơ, con thứ tư của cậu cháu là Nguyễn

Lương Ngôn. Cháu đã nhận được quyển Bản Tin Ái Hữu Công Chánh số 64 tháng 9/94, cháu xin thành thật cảm ơn bác rất nhiều.

Hôm nay cháu xin gửi một chi phiếu 40\$US để yểm trợ cho bản tin Ái Hữu Công Chánh được vĩnh cửu nổi vòng tay lớn cho hội. Cháu cũng kính xin bác tiếp tục cho cháu xin những số tới như hồi cậu cháu còn sinh tiền.

Cháu cũng xin thay mặt các anh chị em cháu và cháu xin thành thật cảm ơn bác đang trong bản tin bài Thương Tiếc Ái Hữu Nguyễn Lương Ngôn (cậu cháu) do bác Nguyễn Tư Tùng (viết) điều văn cậu cháu hôm tiễn đưa cậu cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng và những lời bác viết về cậu cháu trong lá thư Ái Hữu Công Chánh số 64 rất xúc động. Cháu xin chân thành cảm ơn bác đã cho anh chị em cháu một ưu ái này. Chúng cháu không bao giờ quên ơn tất cả các bác như bác, bác Nguyễn Mạnh Hoàn, bác Nguyễn Văn Ngân, bác An Như Ý, bác Tạ Huyền, bác Nguyễn Văn Định, bác Mai Đức Phương, bác gái Dương Đình Thung và các bác xa gần đã an ủi chúng cháu khi cậu cháu và mẹ cháu qua đời.

Cháu cũng xin bác thêm 4 số 64 nữa (nếu còn), cháu xin đóng góp thêm 10\$ lệ phí cho tem của 4 số đó. Xin bác gửi cho anh cháu và các em cháu theo địa chỉ sau:

1. Mr Nguyễn Lương Đôn, 2 Place du Grand Pavois, 94000 Créteil, France
2. Mr Nguyễn Lương Đán, 3780 Harris Dr., Emond, OK 73013
3. Mr Nguyễn Lương Kiên, 657 Crestway Ct, Dallas, TX 75230
4. Mr Phạm Bá Cát, 16752 Ross Lane, Huntington Beach, CA 92647

Sở dĩ cháu xin bác đặc biệt gửi cho anh và mấy em cháu ở xa để anh em cháu được biết đến những tấm lòng quý hóa của các bác sau khi đã đến tiễn biệt cậu cháu mà các bác còn nhắc nhở tới cậu cháu trên báo bản tin của gia đình công chánh. Cháu xin cảm ơn bác.

Kính chúc bác trường thọ, khang an.

BPT. Chúng tôi đã nhận được chi phiếu \$50 của cô gửi. Xin cảm ơn cô. Số tiền này sẽ được ghi vào Bản Tin số 66. Chúng tôi đã gửi 4 Bản Tin đi các nơi như lời yêu cầu của cô.

Cô nhớ xem bài thơ của AH Tôn Thất Thiệu có đăng trong Bản Tin 65 này, rất lâm li, thống thiết thương tiếc AH Nguyễn Lương Ngôn.

□ AH NGUYỄN PHÚC BỬU HẠP, TORRENCE, CA

Xin gửi anh Hiệp bài "Câu Chuyện Thời Sự" cho Lá Thư CC số Tết sắp tới (số 65).

Tôi còn vài bài nữa cũng vui, nếu Lá Thư cần bài, xin cho biết tôi sẽ gửi lên. Các anh trên đó đã làm xong phần sự đẹp đẽ, anh em nhờ anh đảm trách Lá Thư cho một năm nữa.

Anh được đọc tuyển tập Ngày Nhớ Huế do Nam Cali ấn hành không? Bài vở sung túc lắm. Nếu anh chưa có, cho tôi hay tôi sẽ gửi lên biếu anh đọc cho vui. Tôi cũng có tiếp sức bài vở cho tuyển tập này mỗi năm (chỉ một số thôi cho mỗi năm).

BPT. Nếu còn dư "Tuyển Tập Nhớ Huế" xin Anh gửi cho tôi 1 tập. Xin cảm ơn trước.

□ AH ÔNG NGỌC NGOẠN, BATON ROUGE, LOUISIANA

Tôi mới nhận được Bản Tin AHCC số 64, xin cảm ơn các Anh. Đồng thời cũng xin cảm ơn các Anh đã hy sinh rất nhiều công lao, tiền bạc và nhất là thời gian quý báu để giúp cho LT AHCC được tồn tại.

Tôi xin gửi kèm theo đây một cái check 20 dollars để ủng hộ LT AHCC.

Xin quý Anh vui lòng cập nhật lại số điện thoại của tôi. Số điện thoại mới của tôi là: Ông Ngọc Ngoạn, ĐT: (504) 923-1995.

□ AH TRẦN MỘNG CHÂU, FORT LAUDERDALE, FL

Hồi đầu "Juillet 94, chúng tôi có dự tiệc họp mặt tại Montréal, Canada, hiện diện có: anh chị Xuyên, anh chị Nguyễn Sĩ Tín, anh Phạm Hữu Vĩnh, anh Hồ, v.v. khoảng 20 người, vui lắm.

Rồi hồi 18 Aug. 94 vừa rồi, chúng tôi có đi Cali, Orange County và có tiệc họp mặt với: Anh chị Lê Khắc Thái, anh chị Bửu Hạp (anh chị Trương Hoàng Trí, bạn của Trầm Đình Ngân), anh chị Trầm Đình Ngân, anh Nguyễn Văn Quế v.v. trên 10 người - quá vui).

Chúng tôi đang ở Fort Lauderdale, cách Miami 35 miles, ở Weston, rất an ninh.

Chúng tôi đã mua 1 condo 2 phòng. Xin mời quý anh chị Hiệp, Tân (và các bạn). Về mùa rét, nên qua thăm và ở nhà chúng tôi 10 ngày cho ấm, vì ở đây ấm, và... nóng.

3350 Routier Road, phải chăng là tư dinh của anh chị Hiệp, mà chúng tôi đã đến thăm rồi.

Bản tin AHCC số 64 rất hay, bài vở đặc sắc, mặc dầu là bản tin lại còn xuất sắc hơn cả Lá Thư nữa.

Xin ủng hộ Lá Thư (Bản Tin) \$30 chi phiếu đính hậu. Xin nhờ anh Tân lãnh dùm.

Nếu có dịp về Sacramento tôi và nhà tôi xin ở nhờ nhà các anh 2 ngày đấy nhé.

Kính chúc quý anh chị và đại gia đình thân tâm an lạc (tôi về hưu từ 1er Mai 1992).

Xin cảm ơn tất cả quý anh đã góp công, của, thì giờ để Lá Thư và Bản Tin AHCC tồn tại và thịnh vượng mãi mãi.

BPT. Đã nhận được chi phiếu \$30, sẽ ghi vào danh sách số 66 - mục tài chánh BT65 khóa số rồi - và các lời khen tặng của anh chị. Khi nào đến Sacramento, xin anh chị cho chúng tôi biết, sẽ tiếp đón anh chị nồng hậu.

☐ AH GIÁO SƯ NGUYỄN THÀNH THIẾT, ST. LOUIS, MO

Xin kính gửi đến quý Anh chi phiếu \$100 để quý anh tùy nghi sử dụng để Lá Thư AHCC mãi được trường tồn.

Thành thật kính chúc quý Anh và quý quyến vạn sự an lành.

BPT. Đã nhận được chi phiếu \$100 của anh chị. Xin cảm ơn sự yểm trợ nồng hậu của anh chị. Sẽ đăng vào BT66, vì tài chánh BT 65 khóa số rồi.

☐ AH PHÙNG DUY MIỄN, GARDEN GROVE, CA

Chúng tôi có nhận được Bản Tin số 64 (có thể nói là một "Lá Thư" thu gọn). Bài vở đặc sắc, mục thơ tin đậm đà, và nhất là sự trình bày hết sức mỹ thuật. Mặc dầu ngẫu nhiên một lúc đã hết bản tin, nói một cách khác như một ái hữu nào đó là "chưa đã" nhưng cũng rất thông cảm sự vất vả, tốn thì giờ của ái hữu Trưởng Ban Phụ trách cũng như quý ái hữu trong ban đã chịu khó vác ngà voi để phục vụ tập thể, chúng tôi xin ăn trái nhớ kẻ trồng cây - chân thành cảm tạ Ban phụ trách.

Sau đây tôi xin gửi một tấm ngân phiếu \$10 để yểm trợ lá thư sắp tới theo như Ban Phụ Trách đã ấn định trong Bản tin số 63.

Đồng thời xin thông báo đổi địa chỉ của tôi: kể từ 1-11-94.

Địa chỉ cũ: Phùng Duy Miễn 3732 Second Ave., LaHescenta, CA 91214

Địa chỉ mới: 1442 Homeway Drive

BPT. Đã nhận được chi phiếu, sẽ đăng vào BT66, vì BT65 khóa số tài chánh rồi. Xin cảm ơn các lời khen tặng.

☐ AHLÊ CẢNH TỨC, AUSTRALIA

Vài tin sinh hoạt Ái hữu Công Chánh Sydney v.v. 10/94

1. Địa chỉ mới:

– AH Lâm Dũng: 19/199 Auburn Rd., Yagoona,

NSW 2199 (02-708 2889)

– AH Lê Duy Nhựt: 80 Hercules St., Fairfield, NSW2165

– AH Lê Văn Vui: 16 Cintra St., Durack, QLD077 (07-372 3500)

2. Học hành:

Hai AH Ngô Công Cẩm và Tôn Thất Túc vừa hoàn tất luận án tiến sĩ về giao thông vận tải. Đây là hai ái hữu Công Chánh Sydney đầu tiên đậu tiến sĩ làm về vang cho đại gia đình Công Chánh.

Việc học và làm vẫn tiến triển với các ái hữu Đỗ Thị Anh, Nguyễn Văn Bon, Đỗ Quốc Dũng & Phạm Văn Loan, Nguyễn Anh Hoa (AH Phan Từ Chính), Lê Mậu, Nguyễn Thị Yến (AH Tôn Thất Tú) v.v.

3. Việc làm:

Mùng hai AH Phan Từ Chính và Nguyễn Sơn Hiền đã tìm được việc làm (sau khi đậu bằng Cao Học Công Chánh ưu và tối ưu).

4. Tài liệu:

AH Nguyễn Ánh Hoa (Phan Từ Chính) đã góp công biên soạn và phụ trách hình bìa, trình bày và tranh ảnh quyển "Em Học Việt Ngữ Lớp MG" (I learn Vietnamese - Level KD for Children from 4-6 years) cho Liên trường Việt ngữ thuộc New South Wales Ethnic Schools Centre (Trung tâm các trường sắc tộc tiểu bang New South Wales), sách dày trên 100 trang.

5. Phân phối Lá thư/Bản tin AHCC số 64 đến các vùng ở Úc Châu nhờ công lao đặc biệt của AH Tôn Thất Phát (Úc & Sydney) cùng các anh Lâm Bình Bắc (Darwin/Bắc Úc), Nguyễn Ngọc Đỉnh (thủ đô Canberra), Lê Nguyễn Thông (Melbourne/Victoria cùng các AH N.H. Đê, N.K. Phùng...) và Lê Văn Vui (Brishane/Queensland). Riêng tại Sydney, nhiều Ái hữu đã tiếp tay cùng AH T.T. Phát như các AH Phan Từ Chính, Đỗ Quốc Dũng, Nguyễn Thành Đơm, Nguyễn Sơn Hiền, Lê Nguyệt Oanh, Nguyễn Đức Tú, Lê Cảnh Túc v.v.

6. Bản Tin AHCC số 64 có nhiều đặc biệt như:

a) Bề dày gần bằng Lá Thư (52 trang);

b) Có đăng tin đậu Đại học của thế hệ Công Chánh thứ hai để tiếp nối cho Lá Thư AHCC;

c) In chung "Dâu Hiền Rể Thảo" ở phía trước và "Phân Ưu Cảm Tạ" ở phần sau là sáng kiến hay và hợp lý. Tiện đây, chúng tôi xin chung vui cùng ba bạn đồng khóa là AH Nguyễn Kim Bính, Đỗ Hữu Hứa và Nguyễn Tấn Thọ; chúng tôi xin chia buồn cùng hai bạn đồng khóa là Nguyễn Kim Bính và Nguyễn Văn Mơ cũng như xin chia buồn cùng chị Nguyễn Văn Mơ, AH Mai Văn Mẹo,

AH Phan Đình Tăng và gia đình bạn đồng khóa (cố ái hữu) Nguyễn Quảng Đức và gia đình ái hữu bà con Nguyễn Lương Ngón (Nguyễn Tư Tùng/Từ Tiếp/Tư Mộ).

d) Nội dung các bài viết của các Ái hữu đọc rất thoải mái, hữu ích, đáng để chúng ta suy nghĩ để có hành động thích hợp nhất là bài của các ái hữu viết về nhân sinh (như AH Lê Phú Nhuận “khi biết mình đã già”, như AH Nguyễn Tư Tùng “thương tiếc AH Nguyễn Lương Ngón”), về văn chương (như AH Hoàng Đạo Lương “Giải thoát lý thú Đường Thi”), về kiện tụng (như AH Phan Đình Tăng “Vác chiếu hầu tòa”, và đặc biệt là về quê hương đất nước dân tộc (như AH Trịnh Hảo Tâm “Luận Bàn Chuyện Nước”, AH Vũ Đình Bồn “Máy bơm gió nước”, AH Trần Sĩ Huân “Dòng Sông Hương”, AH Đồng Sĩ Khiêm “Bản Khoản” & “Kỹ Thuật và Chính Trị”, AH Thi Nguyễn “Tình Bằng Hữu”).

đ) Nhân đọc bài “Đề nghị mở thêm mục giải đáp thắc mắc cho bạn đọc” của AH Nguyễn Hải Bằng, người viết cũng mong Ban Phụ Trách Lá Thư/Bản Tin AHCC có mục “đọc ấn phẩm của hội đoàn bạn” để trích đăng lại (hoặc tóm lược) tin tức/bài vở của Ái hữu Điện Lực, Ái hữu Thủy Nông, Hội Khoa Học Kỹ Thuật, Hội Chuyên Gia Việt Nam, Hội Hướng Đạo Việt Nam v.v. trong khả năng có thể làm được. Mục đích là kết thân với các đồng nghiệp khác, mở rộng tầm nhìn, học hỏi thêm kinh nghiệm và nếu có thể thì tiến đến việc phối hợp thực hiện một số việc làm cụ thể tránh trùng dụng phí phạm công sức chuyên môn.

7. AHCC Sydney sẽ họp mặt trưa thứ bảy 3 tháng 12 năm 1994 tại nhà AH Tôn Thất Tú để yểm trợ tiếp Lá Thư/Bản Tin AHCC 1995.

Xin cảm ơn toàn BPT LT/BT AHCC 1994 và 1995.

8. Xin đính chính bản báo cáo tài chánh trang 50, bản tin 64.

Ở mục B, Lê Nguyệt Anh và Huỳnh Thành Quân in sai 2 lần. Xin thêm AH Bùi Trọng Cường \$100 Úc, còn lại \$350 Úc, đổi ra được \$177.15.

Ở mục C, xin hủy bỏ tên AH in sai 2 lần và điều chỉnh tên AH đóng góp, số tiền cộng chung không thay đổi. Lâm Bình Bắc \$30, Trần Vi Bằng \$20, Ngô Hòa Bình \$20, Đỗ Quốc Dũng \$30, Nguyễn Đức Tú \$30, Lê Cảnh Tú \$50, Lê Văn Vui, cộng chung \$210 Úc đổi ra được \$146.42 US (đã trừ lệ phí gửi thư đi Mỹ).

□ AHLÊ KHẮC THỈ, NAM CALI

Các anh đang làm Bản Tin tốt đẹp, xin đề nghị lưu nhiệm thêm một năm nữa.

□ AHLÊ THÀNH TRANG, NEW ORLEANS LOUISIANA

Tôi xin gửi đến Quý Anh lá thư của anh Lê Văn Liêm, ra trường trước tôi, và làm cho Kiều Lộ rất lâu năm. Anh đã làm Trưởng Ty Công Chánh Rạch Giá lối năm 1961. Xin Quý Anh vui lòng nhấn tin lên Lá Thư để kêu gọi anh em Ái hữu, nhất là anh em đồng khóa với anh Lê Văn Liêm, \$5 hoặc \$10 cũng được, giúp đỡ cho Anh ấy. Xin quý Anh nhận tiền và góp lại gửi về bên nhà cho Anh Liêm. Tôi và anh Bảnh đã gửi thẳng cho anh ấy rồi.

Tôi xin gửi theo đây \$20.00 ủng hộ LTAH.

Xin cảm ơn quý Anh đã góp rất nhiều công trong Lá Thư.

□ AHLÊ VĂN LIÊM, VIỆT NAM

Thơ này gửi cho Anh Lê Thành Trang, New Orleans, Louisiana.

Sadec ngày 7/9/94

Trang thân,

Chắc mày cũng ngạc nhiên mà được thơ này; thằng Bằng cho tao địa chỉ mày và dặn tao viết thơ thăm, đồng thời cũng nhờ mày giúp đỡ cho được gì hay nấy trong lúc nghèo đói cùng cực ở Việt Nam này. Ngoài ra, mày cũng nói lại dùm với Hội Ái Hữu xin cho tao một phần trợ cấp mà nghe đâu mấy năm qua Hội có lòng nghĩ đến anh em Công Chánh đói rách còn ở lại bên nhà. Mày có gặp anh Bảnh không? Nếu có nói cho tao gởi lời thăm và nếu mày có địa chỉ ảnh, cho tao luôn cũng được (thằng Bằng không biết địa chỉ ảnh).

Trang ơi, gia đình mày lúc này ra sao? Có sung túc như phần đông người qua bến không. Mày làm gì? Con cái chắc cũng nên danh nên phận rồi chứ? Có làm suôi gia gì chưa?

Tao bên này nghèo quá! Từ giải phóng rúc về quê 5 năm, rồi trở ra Sadec ở, không làm gì được cả, nên càng ngày càng lún vào hố nghèo đói, mà trong tương lai thì không thấy bao giờ nó mới dứt. Thật đau khổ và tủi hổ mà đi xin bạn bè, nhưng hoàn cảnh đưa đến bắt buộc mày thông cảm tao nhé!

Thôi vài hàng thăm mày. Chúc mày và cả gia đình mày vui mạnh.

Thăm,

Lê Văn Liêm 106/1 Nguyễn Huệ, Sadec (Đồng Tháp) V.N.

BPT. Ban Phụ Trách BTAHCC đã trích quỹ BTAHCC gởi biểu Anh Lê Văn Liêm 100 đô.