



Lời Nguyện Cầu

Kinh Đặng Hai Bà

Kìa trông:

Vầng nguyệt bạch

Vầng vắc lồng trời

Tỏa ánh trăng

Nhòa trên cây cỏ biếc biếc

Rừng rung lá nhấp nhô điệp điệp

Biển vươn mình, cuồn cuộn sóng xô đi...

Đấy hồn Trung Nữ

Lòng lẫy uy nghi

Đấy hồn quân Nam

Hàng hàng, lớp lớp

Thế quân mạnh, nhanh như lăn chớp

Gió ào ào, thành lũy cũng lung lay

Xác quân thù: lá úa tả tơi bay

Tàn dư địch chạy...

Néo Bắc phương biển biệt.

Ôi Trung Nữ!

Hai vàng trăng diễm tuyệt!

Trên tầng cao, soi sáng khắp năm châu

Dấu Mê linh hàn khắc tận tim sâu

Từng con cháu Lạc Hồng ngoài vạn dặm

Gương ái quốc sủ vàng ghi nét đậm

Chí quật cùi đồng bia đá vân đè danh.

Ai có nghe... ?

Vầng vắng suốt đêm thanh

Lời nước gọi...

Trong tiếng mưa xầm xập

Lòng náo nức dấn thân dồn dập

Dạ bời bời, thương xót nước điêu linh

Bao anh hùng liệt nữ đã hy sinh

Đòi ta trả nợ nước ngay,

Không đợi!

Ôi Trung Nữ!

Anh linh cao vời vời!

Xin khai sáng cho đàn con mê muội

Xin luyện tôi cho lũ cháu ươn hèn

Xin độ trì người anh kiệt vùng lên

Phá xiềng xích

An dân

Cứu nước

Dụng trang sủ ngát thơm ngày trước

Điểm tô nền văn hóa bốn nghìn năm

Dánh tan đi làn mây xám tối tăm

Cho em bé thấy tương lai chói lợi

Cho vợ hiền khỏi nuôi chồng tù tội

Cho người người ngừa mặt nhìn lên

Hanh diện, tự hào nòi giống Rồng Tiên

Của một thời ngang tàng dòng Lạc Việt.

Ôi Trung Nữ!

Hai vẫn trăng diễm tuyệt!

Người bên con trên ngàn vạn nẻo đường

Chốn đô thành, thung lũng, đồi nương...

Suốt bốn mùa Xuân, Thu, Đông, Hạ

Trăng hải ngoại, trăng quê nhà sáng tỏa

Khắp nơi nơi tắm gội ánh hào quang:

Loài giun dế tiêu tan

Giống sài lang biến thể

Chúng con từ chân trời góc bể

Kéo nhau về nương đất Mẹ Việt Nam.

Dưới vàng trăng sáng mên mang

Muôn người dân Việt hân hoan hát rồng:

"Từ nay biển lặng, trời quang

"Tự do

"Độc lập

"Công bằng

"Ám no".

TRƯỜNG ANH THỤY

(Trích nhật báo Người Việt, April 16, 1993)