

# thơ



## HỎI

Hỏi hoa xin mượn mùi hương  
Hỏi trăng xin mượn gương vàng thử soi  
Hỏi non xin mượn đá ngồi  
Hỏi sông mượn nước tắm chơi sạch mình.

## NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (1)

Hỏi trăng, trăng chẳng trả lời.  
Hỏi hoa, hoa chỉ mỉm cười làm ngơ.  
Hỏi sông, sông lặng như tờ.  
Hỏi non, non cứ trơ trơ một mình.

## VIÊN GIÁC (2)

### CHÚ THÍCH:

(1) Cụ Nguyễn Thượng Hiền, khi còn làm quan ở triều đình Huế, có quen một vị sa môn, pháp hiệu là Viên Giác. Cụ rất chán ghét chế độ thực dân Pháp, nhưng chưa có điều kiện và thời cơ để làm cách mạng, cụ làm bài thơ lục bát trên, ý tú kín đáo, trao cho nhà sư Viên Giác để thăm dò ý kiến.

(2) Nhà sư Viên Giác, trước cũng đã từng làm quan ở triều đình Huế, sau theo đảng Cần Vương đánh Pháp nhưng thất bại, phải trốn tránh tu ở chùa Nam Thanh, Huế. Nhà sư trả lời bằng bốn câu lục bát, có ý muốn nói là trong cảnh bế tắc, nhà sư đã phải bỏ quan mà đi tu, và nhà sư cũng không mách được đường lối nào khác.

Sau cụ Nguyễn Thượng Hiền từ quan, theo cụ Phan Bội Châu trốn sang Nhật, để mưu đồ việc cứu nước. Cụ là một trong những vị sáng lập ra phong trào "Đông Du".

H.C.H.

## LÝ TỔNG

Kinh -Kha chuyện đã xa rồi  
Ngày nay Lý-Tổng chọc trời xé mây  
Rải truyền đơn, ép máy bay  
Hy sinh mạng sống, hết thay loài người  
Vượt biên, xua động đất trời  
Ngày nay về nước sục sôi địa cầu  
Quảng bằng cấp, bỏ sang giàu  
Tôi nghe vọng lại niềm đau "Sang Tần"

## VŨ QUÝ HẢO

## *nắng giao mùa*

Hè về thấm thoát lại thu sang  
Cây cảnh mừng thu đôi sắc vàng  
Mơ gỗ u trầm vành Nhật Nguyệt  
Chuông đồng giống động ánh thiền quang  
Lò cù nung nấu càng gay gắt  
Thoi én dẹt đưa khéo dịu dàng  
Phó mặc hóa công xoay thế cuộc  
Kệ kinh ngày tháng ngắm mây trắng.

THU NGA

Thu Nhâm Thân 92