

# BÓNG CỜ LAU

LTS Trong khoảng thời gian 1935 đến 1945, các học sinh, sinh viên và hướng đạo sinh thường hát những bài ca hùng tráng cổ võ lòng yêu nước như Bạch Đằng Giang, Ái Chi Lăng, Gò Đống Đa, Thăng Long Thành, Hội Nghị Diên Hồng v.v... "Bóng Cờ Lau" có hai câu mở đầu "Anh hùng xưa nhớ hồi là hồi niên thiếu, dấy binh lấy lau làm cờ..."

Ngày nay chúng ta ở rải rác khắp năm châu, bận rộn với sinh kế, xa các dấu tích lịch sử của nước nhà, thỉnh thoảng cần được đọc các bài văn, thơ nói về đất nước VN để không quên đất Tổ và tâm hồn đở khổ khan, cần cỗi vì những vấn đề thuần túy kỹ thuật và tinh thần căng thẳng. Mời các bạn đọc bài "Bóng cờ lau" để nhớ lại lịch sử oai hùng của dân tộc ta.

Cành lau bắt đầu tham dự vào cuộc sống lịch sử của nước nòi chúng ta từ thế kỷ thứ X, một vận đổi trong tang đau của Đông Á, nhưng còn là một phúc hoạt lớn lao cho quốc gia Việt thống nhất. Trong hoàn cảnh gian nan khốn đốn ấy, với bối cảnh chuyển biến gắt gao của quốc vận Việt ấy, cành lau điểm trên thình không và thời gian một ý nghĩa và giá trị tuyệt vời, cái ý nghĩa và giá trị sống đó đi đôi với sứ mệnh và lý tưởng của Hồn Sứ, Tổ gốc gác và đấng tằng Việt.

Cái tên Đại Cờ Việt xuất hiện ra do cành mà bắt đầu từ xung động của hồn lau phát tiết ra hết thảy các thực thể lý luận của dân tộc. Cành lau dễ mọc ra, dễ sống trên đồng lầy, giữa thôn quê, trong bãi vắng, đi đôi với đời thiếu niên thanh khiết của Đinh Bộ Lĩnh, tỏ lộ hết được đời sống thực tiễn trên xung động thực tiễn của cái lý tính thực tiễn của quốc dân trên lịch sử và thế giới. Những nhu yếu thực tiễn từ ở những nhu cầu thực tiễn ẩn dấu trong dòng sông tiềm lưu của bình dân, chỉ có đại chúng mới thể nghiệm được chân chính trong đấng hồn chủ nghĩa của dân tộc, dẫn dắt và mở đường cho lịch sử giữa nền tảng của thời đại sứ quân. Cành lau là cờ hiệu chiến đấu của nước nòi mưu cầu lấy thống nhất và độc lập, vững trong và chống ngoài. Và cờ lau đã thắng hết cả. Cờ lau thắng lịch sử đó hơn nghìn năm. Cờ lau thắng đó hộ khủng khiếp, thắng đồng hóa dã man, thắng tự trị uơn hèn, thắng chia rẽ diệt

vong, thắng uy hiếp trong ngoài, thắng tu tưởng tối tăm, thắng nhút nhát, thắng phản tinh không triệt để, thắng tất cả những thất bại và hết thảy những đau đớn của nòi giống dưới ách nặng nề và ma quỷ của bốn bên, bởi cờ lau là cờ của Vạn Thắng Vương, cờ Vạn Thắng.

Cho nên, cờ lau là cờ của dân tộc Vạn Thắng, chiến đấu Vạn Thắng, thống nhất Vạn Thắng, và độc lập Vạn Thắng.

Cờ lau là cờ của Hồn cũ tinh lại, Hồn và Sóng Đáy cuộn lên, cờ của giống nòi của Đại Cờ Việt sống lại, nối dõi cái thế hệ dân tộc đã dứt hơn ngàn năm, xa hơn vạn năm trên lịch sử.

Cờ lau cắm lên giữa giới vạch của lịch sử, khơi mở đời sống mới về vô cùng tương lai, cho hết thảy đời sống anh hùng về tương lai, đã thắng hết cả và cõi mở cháu con ra bằng vinh quang vô thượng. Cờ lau là cờ của một dân tộc mới sinh ra để làm một vấn minh mới Vạn Thắng.

Cho đến ngày nay, trên bãi hoang, nơi thôn dã, những cành lau phe phẩy trước gió gọn đời đời, còn nhắc lại ai oán thuở oai hùng tất cả những sống còn oanh liệt cũ, và sau ngàn năm (thế kỷ X-thế kỷ XX) đến ngày nay, giữa lúc nòi giống muôn vạn nguy cơ, đã vi vu vắng vắng đưa những tiếng gọi xa xăm dần dà gần lại, lạnh lạnh vào trong bộ óc và cõi lòng của các thế hệ đời chúng ta thức tỉnh trong đấng hồn và đấng lòng một cuộc phục hoạt lớn lao và vẻ vang. Nhưng bông lau chỉ mọc ở xứ nóng, chỉ mọc ở bãi hoang, trong biểu tượng của những linh hồn giàu thể nghiệm, nó còn nêu dựng hình ảnh của muôn nghìn hồn tử sĩ trên lịch sử bất tử, vật vờ với làn gió, sóng và nắng yêu của bể Nam lớn, đời đời không dứt gọi, kêu, và sống giám thị cho thời thế tang thương!

Cờ lau là viêm hồn, hồn dân tộc muôn năm của Trăm Việt.

Cờ lau là cờ Cách Mạng hồn và quân hồn của Việt.

Cờ lau là lý tưởng của Sứ vinh quang và sống Tái sinh.

**NST**