

Các AHCC khóa 1957-1958

Nhân dịp Lá Thư AHCC được chuyển đến miền Bắc Cali và được ủy nhiệm cho nhóm AH Khóa 1957-1958 phụ trách, chúng tôi xin mạn phép nêu lên lực lượng của nhóm AH này. Xin quý AH vui lòng mách giúp phần thiếu sót để chúng tôi bổ khuyết.

Tính cho đến nay thì có 34 AH đang sống ở xứ ngoài và 10 AH còn ở lại bên nhà, chưa kể một số AH đã vĩnh viễn ra đi trước cũng như sau ngày chúng ta mất nước. Trong tình thần thất chặt tình bằng hữu, các AH hải ngoại hàng năm đều có gởi quà về cho các AH bên nhà ít nhất là một lần để các AH cùng gia đình vui xuân. Qua những lá thư dù viết trên giấy bạc màu các AH bên nhà đã nói lên nhiều cảm tình thấm thiết cũng như gợi lại những kỷ niệm của những ngày nào. Tất cả các AH dù xa cách đều thấy rất gần gũi, tình thương đồng đội đồng khóa thêm phần gắn bó.

Cái gì của mình thì không nên nói nhưng chúng tôi cũng xin nêu lên danh tánh các AH khóa 1957-1958 như sau:

— Hòa Lan: (1) AH N. Q. Đức.

— Canada: (4) Các AH N.N. Can, N.T. Danh, N.N. Khiêm, H.C. Nhất.

— Texas: (3) Các AH Đ.K. Tường, N.D. Vang, vợ cố AH H.T. Khiêm.

— Louisiana: (4) Các AH H.V. Ân, B.V. Căn, B. Đ. Hợp,

L. T. Trang.

— Colorado: (1) AH L.T. Khánh.

— Massachusetts: (1) AH T.N. Khải.

— Illinois: (1) AH P.V. Thơm.

— Minnesota: (1) AH L.T. Đạt.

— S. Carolina: (1) AH N.C. Đạt.

— Bắc Cali: (10) Các AH L.N. Diệp, N. V. Định, H.T. Giảng, N.X. Hoàn, L.M. Hùng, L.V. Phương, T.B. Quyên, T. H. Tất, T. T. Thiệu, N. Đ. Thịnh.

— Nam Cali: (7) Các AH N.T. Cáo, Đ.S. Khiêm, H.Đ. Lễ, Đ.Đ. Lộc, T.K. Ngân, V.Q. Nghiêm, T.T. Oai.

— Việt Nam: Các AH P.N. Diệp, Đ.T. Dương, N.P.Q. Hoà, D.H. Hón, B.V. Miêu, N.M. Quang, T.N. Tập, T.P. Thọ, N.H. Tiến, vợ cố AH N.V. GANG.

Các AH vĩnh viễn ra đi trong nhiều trường hợp khác nhau đau thương nhất là AH H.T. Khiêm cùng đứa con trai duy nhất và AH N.X. Phương cùng tất cả vợ con đã mất tích trên đường vượt biên tìm tự do. AH T.H. Hóa là AH đầu tiên đã bị tử thương trên đường công tác tại khu vực Đồng Xoài không bao lâu sau ngày ra trường. Chúng tôi cầu nguyện hương hồn các AH đã khuất được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Phần nhóm Bắc Cali thì có 1 AH sống ở Sacramento, 9 AH còn lại sống vùng vịnh, cụ thể là San Francisco, Oakland, Hayward, Newark, và Fremont, riêng tại Hayward thì có đến 4 AH. Về nghề nghiệp, nhóm Bắc Cali có 7 AH làm việc cho Caltrans, 2 AH làm cho City, và 1 AH làm tư. Một AH cũng đã làm việc cho Caltrans được 6 tháng nhưng xin rủ áo từ quan quay lại lãnh vực tư và một AH khác thích bám trụ vào City mặc dù Caltrans đã nhiều lần chiêu binh. Về các AH làm việc với Caltrans thì có 5 AH làm chung một Branch, một building và một tầng lầu, phòng làm việc xa nhưt không đầy 50 mét, đây là một việc khó ngờ đến, nhưng là sự thật. Trong nhóm Bắc Cali lại có nhóm tự gọi là Yamaha quy tụ các AH không màng công danh, không bận bịu vì vợ yếu con thơ, không bị thời giờ chi phối, thường xuyên gặp gỡ nhau hay tổ chức đi chơi xa để cho đời thêm hương. Hiện giờ nhóm Yamaha chỉ mới quy tụ được 5 AH và sẵn sàng đón nhận "hội viên" mới. Qua bài thơ trong Lá thư AHCC số 52, AH T.T. Thiệu, cũng là "hội viên", đã tùy hứng ghi lại cá tính của 4 "hội viên" nhóm Yamaha trong chuyến du ngoạn cách đây hơn một năm.

Trong tình thần đoàn kết tương trợ nhau, trên phương châm lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi, lá tả tơi đùm lá nát, chúng tôi cố làm sức mình để giữ tiếng tốt cho tập thể AH khóa 1957-1958.

T.B.Q. (Hayward, 8/1991)