

CỤ BÀ PHAN BỘI CHÂU

NHẤT CHÍNH biên soạn

Cụ bà Phan Bộ Châu nhũ danh Cụ bà Thái thị Huyện sinh năm 1865, con bậc túc nho Thái Văn Giai tại thôn Đức Nam, huyện Nam Dân, tỉnh Nghệ An. Cụ bà là một tấm gương đảm đang tiết liệt. Một tay quán xuyên việc nhà, tay chồng gánh vác chuyện gia đình, không bao giờ hé môi nói chênh lời nặng nhẹ khiến cụ Phan phải buồn lòng mà xao lảng chuyên dài sự quốc gia. Cụ Phan khi bén ba, lúc vào Nam, khi ra Bắc rộng rá 5, 6 năm không về nhà. Cụ bà vẫn thất lusing buộc bụng quán xuyên nhà gia. Lai những khi cụ Phan về nhà dắt theo các đồng chí khách khứa dãi nắng mưa nước suối ngày đêm, cụ bà vẫn chu toàn mọi sự.

Năm 1924, Cụ Phan Bộ Châu bị Pháp bắt giải về nước và bị người Pháp hành thúc tại Huế, cụ bà chỉ đến thăm cụ ông có nửa giờ đồng hồ, rồi lui lủi thuỷ về quê Nghệ An lo chuyện gia đình quán xuyên. Suốt cả một cuộc đời, cụ bà Thái thị Huyện hy sinh cho chồng, đảm đang, trung hậu khiêm từ. Thái là một tấm gương sáng của Phụ Nữ Việt Nam.

Cụ bà Thái thị Huyện sau khi về quê nhà, sống một cuộc sống

càng ngày càng khó khăn vì sự nguy ngập của chính quyền Pháp và tay sai gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho gia đình cụ. Nhưng Cụ bà Thái thị Huyện vẫn vượt được qua tất cả và hoàn thành trọn vẹn đam mê. Ta có thể nói sự nghiệp của Cụ Phan Bộ Châu đối với Dân Tộc, trong sự công lao đóng góp của cụ bà phần mava. Điều ấy thực không quá đáng.

Cụ bà Thái thị Huyện vẫn kiên trì, đảm đang, tận tảo quán xuyên gia đình. Như một thách đố với thực dân Pháp và tay sai. Sự trung hậu đảm đang của cụ đã làm cho chính quyền Pháp và tay sai không khỏi thần phục.

Cụ bà Thái thị Huyện đã lâm chung tại quê nhà ngày 1 tháng 4 năm Bình Tý (1936) hưởng thọ 71 tuổi. Khi Cụ bà Thái thị Huyện mất, các đồng chí của Cụ Phan Bộ Châu đến phúng điếu và tỏ ra vô cùng thương tiếc. Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã đến phúng điếu cụ bà với câu:

Hien phu nhân cù chồng mà góa, một mình chắc chắn nhà nuôi trẻ, đầu non hóa đá, cay chưa sấp mấy vợ kiêm lâu.

Kiem Lâu Liệt Nữ truyện:
Kiem Lâu, một cao sĩ nhà nghèo

có người vợ hiền. Cụ Huỳnh lấy tích này mà cho rằng Cụ bà Thái thị Huyện còn đảm đang hơn gấp mấy lần.

Cụ Phan Bộ Châu làm câu đối khóc cụ bà:

Ba mươi năm cầm sắt khéo xa nhau, mưa sầu gió thảm, chỉ bóng làm chồng, ngồi ngó trẻ con rơi lệ nóng.

Tinh cờ gấp khách năm châu, hon ba mươi năm chồng có như không, cố đứng vững mới ghê, rãm đắng nuốt cay tròn đặc me.

Sau đây xin trích đoạn cuối lời Cụ Phan Bộ Châu kể lược sử cụ bà:

Vợ chồng ly biệt nhau 20 năm...

"Hồi ơi! Câu nói ấy bây giờ còn phảng phất ở bên tai ta, té ra chảy chà năm tháng, chẳng một việc làm gì, chốc đã chán mười năm. Phóng khiến mẹ mày chết trước ta, thì trách nhiệm của ta còn nặng thêm mãi mãi.

*Suối vàng quanh cách
Đầu bạc trăm năm, còn lời thề cũ*

*Mẹ mày thật chẳng phụ ta, ta
phụ mèo mèo.*

*"CÔNG NHĨ VONG TỬ",
chắc mẹ mày cũng lương thứ cho ta chứ.*

Phan Bộ Châu
Cụ bà Phan Bộ Châu quả thực một tấm gương vàng đảm đang, trung hậu, tiết liệt. Tấm gương ấy đáng cho phụ nữ hậu thế soi chung. Từ giải đất anh hùng Việt Nam ngang mặt nhìn ra bao lớn thế giới, Cụ bà Thái thị Huyện xứng đáng ngược chào phụ nữ năm châu bốn biển, xứng danh là hậu duệ mẹ Việt Nam đầu đời Âu Cơ. ■

NHẤT CHÍNH