

Thơ VIỆT NGỮ pha PHÁP NGỮ

Ban Phụ Trách nhận được bài thơ dưới đây của AH Trịnh Ngọc Sanh gửi về, do một bạn đã tặng AH Sanh. BPT thấy nội dung tả hiện tinh ái ở các địa điểm tráng hoa có phần đúng, nên đăng lên LT để các AH gần xa thưởng thức.

Những bước đường đầu tiên trên đất Pháp

Ra plage, moi gặp cô dâm,
Mắt xanh, corps đẹp, âm thầm khoái ghê !
Đến quán, moi định draguer,
Miệng cười túm tim, cô xé sát moi;
Hỏi rằng : "Toi phải chinois?"
Moi oui gọn ghẽ, moi nồng đến boire
Un pot đ'tại chez moi,
Boire xong cognac, say mềm rất vui !!!
Ai đế trong lúc tối thui,
Cô ta lướm b López, rút lui hồi nào ?
Sáng mai, moi dậy bão nhào,
Ngó quanh, ngó quẩn, cô đào mất tiêu !
Tự đây, xin chấm dứt tình yêu,
Đã mất tiêu cái b López, côn râu sida !

Poète d'occasion

về thể thơ này cũng để mua vui, nhưng không là lạ, vì thời Pháp thuộc, tiếng Pháp đương lần át Hán tự và Việt ngữ, đã có những bài thơ lai căng tiếng Pháp trộn vào tiếng Việt. Dưới đây là 2 bài thơ tượng trưng thời năm 1930.

1/ Mẹ tây tiên chồng hối hương (Pháp)

Sao <u>toa</u> với gót trổ <u>ảng phẳng</u> ?	toi; en France
Bạc béo làm chi hối <u>đi đồng</u> !	dis-donc
Chấp cánh bay cao lồng <u>ca ná</u> ,	canard
Dừng chân đứng lại phận <u>cô choong</u> .	cochon
Sut sùi <u>moa</u> nhưng nhìn <u>la pôt</u>	moi ; la poste
Nắn ní sứ đi nối <u>lạc gioông</u> !	l'argent
Một tí ô voa khôn xiết kể,	au revoir
Xa người, xa cả <u>cái ba toong</u> !	bâton

2/ Mẹ tây cáo biệt với bụi trân

<u>Moa</u> kít tê vu mạnh tớ <u>nắng</u> !	moi quitter vous maintenant
Mô Phật, mô pháp, nam mô tăng ,	
Giọt nước cành dương ư tốt tốt,	
Đông hồ quả quýt nem phẳng phẳng.	
Các sư hết ngồi me dài tóc,	
Của Phật này thêm vải trắng rắng.	
Bé' ái ngàn trùng mong tát cạn,	
Mặc ai <u>cầm lách</u> với a <u>mảng</u> !	camarade ; amant

về sau, đến thời Nhật chiếm đóng thi trong câu chuyện ngoài đường, thường nghe thấy những câu như "Để sứ ca", và đến thời có ván và quân lính Mỹ hiện diện ở miền Nam Việt Nam thi người Việt hành điện chào nhau ở ngoài đường hello, good bye, ...

Đến đời Xã Hội Chủ Nghĩa từ miền Bắc tràn xuống miền Nam thi bao nhiêu là câu văn về mọc lên không biết nguyên thủy như : "Ra Bắc nhân họ, vô Nam nhận hàng". Câu vè này đủ tả tình hình thiêu thốn, kinh tế xa sút ở miền Bắc sau 20 năm độc tài. Hai tiếng nhân hàng bằng cả một cuốn Pérestroïka của Tổng Bí Thư đảng Gorbatchev. Hay nhất là vè ca dao truyền khẩu đời đời cho thế hệ sau biết tình hình trong nước qua các thời đại.