

Thư Tín Ái Hữu



AH. Nguyễn Văn Ty (Canada). Được người bạn cho biết, tôi mới biên thỏ này với hy vọng được sự chấp nhận cho tôi vào danh sách hội viên của hội AHCC. Tôi là nhân viên Công Chánh VN ngạch cán sự kiến trúc thuộc khoá 3 năm 1963 của trường Cao Đẳng Kiến Trúc Saigon, vượt biên ngày 14/4/80 tới đảo Pulau Bidong Mã Lai ngày 20-4-80, định cư tại miền Bắc Ontario Canada từ ngày 15/7/80 cho tới nay.

Voi hy vọng được liên lạc với tất cả bạn bè cũ trong ngành và ngạch, xin anh vui lòng gửi cho tôi danh sách và điều lệ của Hội.

BBT. Danh sách sẽ tới tay AH theo LTAHCC số 33 và 34. Điều lệ của AHCC rất giản dị, xin AH đọc bài LÁ THU ÁI HUU CÔNG CHÁNH trong LTAHCC số 33 và 34.

AH. Nguyễn Thái Hoà (Cali). Tôi tên là Nguyễn Thái Hoà KSCC khoá 1961 trước phục vụ tại Nha Hỏa Xa. Vừa mới qua Mỹ vào cuối tháng 3/85. Xin anh cho tôi một cuốn tập san Công Chánh mới ra để tiện liên lạc với bạn bè cũ.

BBT. LTAHCH số 33 và 34 sẽ được chuyển tới AH trong tháng 12/85.

AH. Trương Thế Hiếu (Canada) Em đã ở Vancouver được gần một năm, hiện đã mãn khóa Anh văn do Chính Phủ Canada bảo trợ. Công việc kiếm rất khó, tuy nhiên cũng có thể kiếm được nếu mình không chọn lựa. Tiếc dẫu em xin gửi 10% để ủng hộ LTAHCC. Xin thông cảm vì em chưa có job và em cũng sẽ tiếp tục ủng hộ sau.

BBT. Câu chúc AH mau kiếm được "Job" tốt. Tạm thời đừng lo ủng hộ LTAHCC với.

AH. Trình Ngọc Sanh (Pháp) Buá nay tôi rất mừng nhận LTAHCC 6/1985 số 31 & 32. Ngày gửi từ Oakland CA 6/7. Kỳ này AH chỉ dán có \$2.50 (Kỳ trước AH. Diệp tốn tới \$3.06, chắc có lẽ nặng hơn 96 trang). Nhưng khi tôi muốn đọc thì thấy AH chỉ gởi cho tôi 14 cái bìa. Vậy thơ này có ý là yêu cầu AH gởi cho tôi cái khác thế, còn cái kia thì tôi đã gửi trả lại AH bằng đường thủy để kiểm soát.

BBT. Cảm ơn AH đã thông báo sử số suất. BBT sẽ kiểm soát kỹ lưỡng trong những số tới.

AH. Nguyễn Văn Banh (LA) Sau khi nhận được tin cứu cứu của AH Phạm huu Thê, vượt biên, vửa tới Cali., AH New Orleans đã góp gửi AII Thê US \$100.00

AH. Buu Hạp (Cali) Trong bài "Ăn sò huyết" của anh Diệp, người đánh máy có nhầm ở đoạn gần chót: "dù chuông nhà Hồ, dù Phá Tam Giang", xin sửa lại cho đúng: "sợ trường nhà Hồ, sợ phá Tam Giang".

Phá Tam Giang (ở Huế), ngày nay đã cạn.

Trường nhà Hồ (Đông Hải), Nổi Tán cảm nghiêm (ông Nổi Tán là quan Đại thần, trấn thu vùng Đông Hải, Quảng Tri vào cuối thế kỷ 18 và là tổ phụ của gia đình Nguyễn Khoa, một gia đình lớn bậc nhất của xứ Huế). Trường là cái rừng thưa. Ý nói là cô gái thương nhớ tình nhân, muốn đi thăm mà không dám, là vì phải băng qua trường nhà Hồ, có nhiều cướp, và phá Tam Giang có nhiều sóng.

BBT. Cảm ơn AH đã cho biết về sự tích của "trường nhà Hồ" cùng "phá Tam Giang". Các bài của AH gửi tôi rất hay và thâm thúy. Đã chuyển tới AH Buu Hiệp để lần lượt đăng trong các số tới.

AH. Nguyễn Thái Hai - Thấy lời kêu gọi thăm thiết của các anh về bài cho lá thư nhưng vì không có để tài viết chẳng biết làm sao. Nhân đọc được bài "Văn hoá cổ truyền" của cụ Hoàng Văn Chí thấy có thể đáng được nên tôi xin phép cụ và được cụ đồng ý cho đăng nên gửi xuống các anh để tùy nghi. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mong muốn duy trì văn hoá Việt Nam ở hải ngoại để con em mình còn nhớ đến nguồn gốc tổ quốc. Muốn thế nhưng vì hoàn cảnh, vì sinh kế, vì khả năng và kiến thức của mỗi chúng ta và con cái chúng ta nên có những trở ngại để chúng ta phát huy việc này.

Bài này có thể giúp chúng ta giải quyết được phần nào nguyên vọng trên.

AH. Lý Bình (Cali) Cách đây mấy tháng, anh T.H. Đức có cho tôi biết anh Đô huu Minh Châu qua được Los Angeles rồi mặc bình chết, còn để gia đình kẹt lại bên nhà. Tôi gửi số