

# Thủ luận về THUYẾT ÂM DƯƠNG

Tôi không biết nhiều về thuyết Âm Dương, do đó chỉ xin đưa ra những nét đại cương làm căn bản cho thuyết này.

Âm Dương là một tư tưởng phát nguồn từ Trung-Hoa trên trái đất này. Âm tượng trưng cho Mặt Trăng (Nguyệt), đêm tối, phần dưới của mặt đất. Âm còn được coi là đặc tính của phụ nữ và thường biểu hiệu cho một thái độ thụ động, những thói kỳ khó khăn, bất hạnh trong đời người, Đê cấp đến "cối âm" hay "âm phủ", người ta muốn ám chỉ thế giới của những người đã chết, một thế giới huyền bí và xa lạ, khác hẳn với thế giới mà mọi người chúng ta đang sinh sống.

Trái lại, Dương tượng trưng cho Mặt Trời (Nhật), ban ngày, phần trên Trời. Dương được coi là yếu tố cấu tạo nên người đàn ông và theo nghĩa rộng của nó, Dương biểu hiệu cho một thái độ tích cực, những giai đoạn sung sướng, hạnh phúc trong đời người. Thế giới mà chúng ta hiện đang sống thường được gọi là "dương thế" hay "dương gian".

Theo hình vẽ dưới đây, ta thấy Âm và Dương rõ ràng



là 2 yếu tố không thể tách rời khỏi nhau mặc dầu ta cắt đôi bằng cách nào qua trung tâm điểm của hình tròn. Phần đen là Âm, và phần trắng là Dương. Âm dương luôn luôn bổ túc cho nhau để tạo nên sự sống. Nói cách khác, muốn cho sự sống được duy trì, không phải chỉ cần Âm hay Dương không là đủ mà, trái lại, cần phải có cả 2 yếu tố hỗ trợ cho nhau. Không những vậy, Âm và Dương còn nối tiếp nhau theo một chu kỳ liên tục. Điện hình là Nhật và Nguyệt cũng như Ngày và Đêm cứ tuần tự xảy ra liên tiếp năm này qua tháng khác. Hết sáng lại đến tối và hết tối trời lại bừng sáng, cứ như vậy, theo một nhịp độ tiến triển không ngừng. Không có gì có thể phá vỡ được sự liên tục này. Ở một vài nơi trên Trái Đất, có những ngày và đêm dài hơn điều thường xảy ra nhưng, tóm lại, sau phần đêm tối vẫn là ngày và ngược lại.

Tư tưởng của thuyết Âm Dương thật là cao siêu trong ý nghĩa Âm và Dương đã tạo nên sự sống trên trái đất. Con người ta cũng như tất cả những sinh vật khác, kể cả loài thảo mộc số di sinh sôi nảy nở được là nhờ sự kết hợp âm dương. Ông, đàn bà, các sinh vật thuộc 2 giống đực và cái hay các loài nhị hoa có âm và dương tính, tất cả đã được ~~tiếp~~ kết hợp một cách tinh vi để giúp cho đời sống không những được duy trì mà còn được phát triển liên tục trên trái đất. Thiếu một trong 2 yếu tố trên, sự phát triển của loài người hay của các sinh vật khác trên trái đất sẽ không còn thực hiện được nữa.

Một khía cạnh khác của thuyết Âm Dương là Âm tượng

trùng cho những ngày buồn, kếm hạnh phúc, những giai đoạn suy yếu hay những thời kỳ bất hạnh, không may, trong khi Dương biểu hiệu cho những ngày vui, những buổi thịnh, thời đầy hạnh phúc và phú quý. Nếu Nhật Nguyệt xoay chuyển theo một chu kỳ, liên tục thì trong đời người ta, ngày vui cũng luôn luôn nối tiếp với những ngày buồn theo một nhịp độ liên tục. Nhìn ngược lại quá khứ, mọi người chúng ta ai mà chẳng nhận thấy rằng quang đời mình đã đi qua đã được đánh dấu nhiều lần qua bao nhiêu giai đoạn thăng trầm, lúc "lên voi, khi xuống chó, lúc phú quý, khi bán hàn, cò cục. Cũng trong ý niệm này, người Âu Mỹ cũng thường đề cập đến những giai đoạn trong đời họ được mệnh danh là những "ups and downs" hoặc đến những biến cố mà họ tin là thuộc về chu kỳ của đời sống con người (life cycle). Ở Á Châu, chúng ta cũng rất quen thuộc với những danh từ như "còn, bi-cục hay tuần thái lai v.v...". Á Châu cũng có những từ tượng-tượng-từ, theo đó sau cơn mưa gió hải hùng, trời lại bừng sáng trong cảnh vật vui tươi (Après la pluie, c'est le beau temps).

Trên một phạm vi rộng lớn hơn, các nền văn minh của loài người cũng bị thuyết trên chi phối. Các quốc gia Á-Rập tại Trung Đông và các quốc gia Khmer tại Á Châu trước đây đã

chẳng đạt được một nền văn minh cao độ? Những kim-tự-tháp của Ai-Cập hay những tháp chùa của Cao-Mên là những thí dụ điển hình cho thấy đã có lúc 2 quốc gia nơi trên được hưởng một nền văn minh sang chơi. Theo luật âm dương, thịnh thời của họ đã tan biến để nhường chỗ cho những giai đoạn suy đồi, đến ~~xxxxxx~~ mức độ ngày nay người ta thường đưa ra câu hỏi .... "Làm thế nào mà những người xưa đã có thể hoàn thành được một kiến trúc vĩ đại như kim-tự-tháp tại Ai-Cập hay những các tháp chùa tại Cao-Mên.? Để giải thích những giai đoạn hưng thịnh của các nền văn minh nói trên, thiết-tượng chỉ có thuyết âm dương là tỏ ra hữu lý hơn hết.

Ta có thể học được những gì ở thuyết Âm Dương nêu trên

Trước hết, ngoài ý niệm Âm Dương cấu tạo nên đời sống thế gian, ta còn rút tỉa được một bài học quý giá giúp ta đối phó với nghịch cảnh một cách hữu hiệu, với tất cả lòng can-dảm và ý chí chịu đựng, nhỏ tin vào sự luân chuyển tất nhiên của Âm và Dương, đêm và ngày cũng như thịnh và suy. Đêm không dài bất tận, nghịch cảnh hay hoạn nạn không phải là vô thời hạn. Đến một lúc nào đó, màn đêm phải được vén lên, nhường chỗ cho ánh sáng của vầng Thái-Dương huy-hoàng. Thấu triệt được tư tưởng này, ta sẽ không chấp nhận sự đầu hàng trước mọi nghịch cảnh, trở ngại, sẽ không thôi chí hay tuyệt vọng khi bị đặt trong vòng thử thách. Trong cuộc sống khó khăn và phức tạp ngày nay, tại Áu cũng như Á, bao nhiêu thanh niên nam nữ đã chọn cái chết để giải-quyết phùng vãn đề nạn giai của họ. Trên con đường tối đen thăm thẳm của đường hầm, họ đã không nhìn thấy một tia sáng nào của hi vọng. Do đó, họ đã không có sự lựa chọn nào hơn là tử vãn. Rất tiếc, nếu họ chỉ can đảm chịu đựng thêm một chút, nếu họ biết kiên nhẫn và quyết tâm thêm một thời gian nữa, chắc chắn họ đã tránh được cái chết thể thảm vi cuối đường hầm đã bắt đầu le lối, ánh sáng cu vầng Thái Lai. Thật vậy, theo thuyết Âm Dương tiến hành liên tục, mọi nghịch cảnh chỉ là nhất thời. Sớm muộn, những khổ cực mà ta phải chịu đựng trong bóng tối cũng sẽ phải tan biến đồng thời, ngày vui sẽ lại đến với chúng ta.

Một bài học quý giá khác có thể rút ra được ở thuyết trên là, nếu Đem không dài vô tận thì trái lại Ngay cũng không phải là sẽ đến với chúng ta mãi mãi. Nói cách khác, những ngày vui, những thời kỳ thịnh vượng trong đời ta cũng chỉ có một thời hạn nhất định. Sự giàu sang, hạnh phúc và quyền hành ngày hôm nay, theo định luật trên chỉ có một giá trị ~~khả~~ nhất thời chứ không thể tồn tại mãi trong đời người. Những ngày vui cũng sẽ trôi qua để nhường chỗ cho những ngày kem vui hay những ngày buồn. Biết được như vậy, khi gặp đêm tối, ta không nên đặt niềm tin hay tuyệt vọng và khi đang hưởng điều hạnh phúc, ta chẳng nên quá tử mãn hay tử kieu. Kể thục thời thường nghĩ rằng một ngày nào đó điều may mắn, hạnh phúc sẽ lui vào bóng tối với những điều không may khác sẽ chờ đợi ta.

Xung quanh ta đây rầy những trường hợp điển hình trong đó, kế quyền quy hôm nay là kế thất có lẽ vận của ngày mai, kế bản ngày nay có thể trở nên giàu sang, quyền quý ngày mai. Những chuyện đời đời như trên không phải là hiếm. A Châu đã chẳng thường đề cập đến danh ngôn " Có ai giàu 3 họ, ai khó 3 đời " haysao ? Một thế kỷ trước đây, các quốc gia Phi Châu và A Châu chỉ là những thuộc địa bị thực dân bóc lột đến cùng độ. Còn bị cực của những dân bị áp bức, theo định luật Âm Dương, cũng đã trôi qua và giờ đây, các dân tộc từng bị nô lệ-họa đã trôi giạt để đập tan ách thống trị để tạo cho mình một thế đứng xứng đáng trong Cộng Đồng Thế Giới. Dĩ nhiên, không phải chỉ ngồi chờ một cách thụ động mà họ đã thoát ra khỏi vòng nô lệ áp bức ?

Luận đến đây, tôi liền tưởng đến những người bên nhà đang rên xiết dưới gông cùm của Cộng Sản. Xin các bạn hãy giữ vững niềm tin vào định luật tuần hoàn của thuyết Âm Dương. Thời gian đến tới nhất trong đời các bạn chắc chắn không phải là vô tận. Nó sẽ phải tàn biến trong khi viên ảnh của một ngày mai tươi sáng không phải là không lộ dạng. Tôi tin các bạn có đủ kiên trì, nghị lực và sức chịu đựng để chấp nhận nghịch cảnh và phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp. Ngay đó nhất định sẽ phải đến với các bạn. Bọn người quyền thế và khát máu đang áp bức và hành hạ các bạn, bọn người này sớm muộn sẽ bị tước quyền và đảo thái. Thịnh thời của Đức Nhật Phát Xít chỉ lâu được vài năm rồi sau đó, là những ô nhục của những năm bại trận. Uy danh của Stalin hay Mao Trạch Đông đã từng nổi lên như sóng cồn nhưng khi các lạnh tự này vừa năm xuống, cái chết của họ đã kéo theo nhiều thảm cảnh ô nhục. Người ta đã chứng kiến cảnh tượng Stalin bị triệt hạ, năm lần lợc dưới đất cũng như cảnh vô Mao cũng nhiều kẻ thân Mao khác đã bị bắt giữ và đem ra xét xử như những tên phản quốc chỉ nói một thời gian ngắn sau khi "Mao Chủ Tịch" vi đại qua đời.

Chúng tôi chia sẻ những đau khổ của các bạn và luôn luôn hướng hết tâm tư về các bạn với niềm tin rằng thiên ~~khải~~ luật Âm Dương tuần hoàn sớm đem lại ánh sáng tươi đẹp cho ~~các~~ các bạn trong khi bọn cường quyền ác độc sẽ phải đến tội như đã được ấn định trong thuyết nhân quả.

Riêng đời với chúng ta, những người đã may mắn thoát khỏi vòng tay của Cộng Sản khi miền Nam sụp đổ hồi tháng Tư năm 1975, chúng ta hiện đang hưởng an vui và tự do tại đất Hoa Kỳ này. Chắc chắn, chúng ta cũng bị định luật trên chi phối. Nói cách khác, ta sẽ không ở trong tình trạng này mãi mãi và một lúc nào đó, nhiều khó khăn bất như ý sẽ đến với chúng ta. Nếu ý thức được sự tuần hoàn này, ta sẽ có thể đối phó với mọi nghịch cảnh trong sự chuẩn bị cả về tư tưởng lẫn hành động và trong tinh thần hiểu biết thực thời.

Như trên vừa trình bày, 2 yếu tố Nhật và Nguyệt nói tỉ mỉ nhau theo một chu kỳ liên tục. Trong ý niệm Âm Dương tao nên sử dụng trên Trái Đất và song song với ý niệm này, Phật Giáo đã đưa ra thuyết Nhân Quả. Thuyết này cũng chủ trương một phương thức liên tục đi từ nhân đến quả rồi cứ tiếp tục như vậy một cách không ngừng. Một cái hạt gieo xuống đất, gặp ẩm nảy mầm, trời lên khỏi mặt đất, mọc thành cây, cây ra hoa và kết trái. Trái chín rụng xuống và những hạt trong đó lại mọc thành nhiều cây khác, cứ như vậy theo một nhịp độ liên tục. Thuyết Nhân Quả rất quen thuộc với người Á Châu nhưng cũng phải là xa lạ đối với người Âu Châu. Thật vậy, những danh ngôn như "Gieo gì gặt nấy" hay "Gieo gió gặt bão" đã chẳng chứng minh hùng hồn cho thuyết Nhân Quả sao?

Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Đức Nhật đã làm mưa gió khắp 2 bầu trời Âu Á. Quân đội của họ đã gieo rắc biết bao nhiêu tội ác và kết quả là họ đã gặt được nhiều hậu quả ghê gớm mà Đồng Minh đã dành cho họ. Đến đây, tôi lại liên tưởng đến những tội ác của Cộng Sản Việt Nam trong các trại cải tạo mà chúng đã thiết lập để hành hạ và giết chết dần mòn những phần tử quốc gia theo chế độ cũ. Bốn người quyền thế của chính quyền Việt Nam đang gieo gió và không một ai chúng ta sẽ phải ngạc nhiên nếu trong những ngày gần đây, chúng sẽ gặp phải bão táp hải hùng. Định luật Nhân Quả sẽ không chừa một ai dù kẻ đó có quyền sinh và quyền sát trong tay.

Sáu đây là khía cạnh cuối cùng của thuyết Âm Dương, giúp ta giải thích được đời sống của con người sau cái chết trên dương gian. Nhật-Nguyệt, như ta đã rõ, luân chuyển, không ngừng theo một chu kỳ liên tục. Nói rộng ra, tất cả những gì liên quan đến Nhật-Nguyệt hay Âm Dương cũng đều xoay quanh theo chu kỳ này. Nếu ta đồng ý như vậy, chắc chắn ta cũng phải chấp nhận rằng, đời sống của con người không thể bị gián đoạn sau cái chết. Thế xác con người vì già yếu, hay bệnh hoạn có thể tan biến nhưng phần hồn vẫn tồn tại để ta có thể tiếp tục cuộc sống trong một thế giới khác. Khoa học chưa khám phá ra được nhưng bí mật bao trùm đời sống của con người sau cái chết. Như vậy không có nghĩa là chẳng còn gì hết sau khi đời sống con người chấm dứt trên dương thế nữa. Tuy nhiên, căn cứ vào sự luân chuyển liên tục của Âm Dương, căn cứ vào sự nối tiếp không ngừng của các thời thịnh suy, và căn cứ vào phương thức tiến triển của thuyết Nhân Quả, ta có thể tin rằng đời sống của con người cũng đi theo định luật trên nghĩa là, sau cái chết trên trần gian, chúng ta vẫn tiếp tục sống. Điều khác biệt phải chăng chỉ là ở chỗ thế giới của phần hồn là một thế giới khác hẳn thế giới mà chúng ta hiện đang sinh sống. Tin vào thuyết này cũng như tin vào luân lý trên, con người sẽ bớt được sự sợ hãi trước cái chết và thay vào sự sợ hãi đó, có thể sẽ là một niềm vui được bắt đầu một cuộc sống khác, tại một thế giới khác đây hứa hẹn vì có nhiều thân quyền đang chờ đợi...

Như đã nói trong phần đầu của bài khảo luận, tôi không biết nhiều về thuyết Âm Dương. Nhưng lập luận mà tôi vừa trình bày chỉ phản ánh những tư tưởng cá nhân, nếu có gì sơ xuất xin Quý bạn lượng thứ và vui lòng chỉ giáo. Thành thật cảm tạ.