

## **Tinh thần đoàn kết và thành công rất sớm trên quê người** (*Đọc lại mấy Lá Thư AHCC đầu tiên*)

*Nguyễn Thiệp*

Nhiều người nhận xét rằng, từ Việt Nam di tản ra ngoại quốc, trong các ngành nghề, thì anh em Công Chánh trở lại nghề cũ đông đảo nhất. Có người ước lượng hơn 90% anh em Công Chánh đã trở lại nghề cũ. Ngay cả trong hai năm đầu tiên 1975, 1976 đã có nhiều AHCC thi đậu EIT hoặc PE. Nhiều AH khác đã trở lại Đại Học để lấy cấp bằng Master. Họ đã thành công, và có được việc tốt làm trong các tiểu bang từ miền Đông qua miền Tây.

Lá Thư Ái Hữu Công Chánh đầu tiên đã gửi đến tay các AH vào tháng 3/1976, tức là sau chưa đầy một năm xa xứ. Lá Thư AHCC số 1 này do hai AH Lê Khắc Thí và Lê Thành Trang ký tên, đã ra đời, như một đóm lửa ấm áp gửi đến sưởi lòng những AHCC xa nhà rải rác khắp nơi trên thế giới mênh mông. Anh em Công Chánh khắp nơi vui mừng, nô nức nhiệt liệt hưởng ứng. Mới 10 tháng thôi trên đất mới, mà đã thu lượm được địa chỉ của 90 anh em Công Chánh. Hẹn nhau phát hành bản tin 3 hay 4 tháng một lần, hẹn nhau thông báo tin tức gia đình, tương thân tương trợ, tìm kiếm việc làm. Đồng thời thông báo tin tức của anh em còn kẹt lại bên quê nhà.

**Trong bản tin số 1 này**, có tài liệu và tin tức về kỳ thi EIT, địa chỉ nộp đơn thi, thi cách nào, và khuyến khích anh em nộp đơn thi gấp, để có 'cái bằng' trong tay mà kiếm việc làm dễ dàng hơn.

**Trong Lá Thư AHCC số 2**, phát hành vào tháng 4/1976, đúng một năm tha hương mất nước. Có một câu làm nức lòng anh em, và gieo niềm tin tưởng về một tương lai tốt đẹp sau này: "Sớm muộn gì, rồi anh em cũng sẽ có việc làm thích nghi với khả năng chuyên môn của mình".

Trong Lá Thư số 2 này, anh Trương Như Nguyên đã ghi lại rất chi tiết tình hình Đà Nẵng rối loạn và hốt hoảng trong ngày thất thủ, và cái may mắn của anh trong phút chót, đã thoát được về đến Nha Trang.

Thư của một số anh em AHCC tỏ lộ sự vui mừng khi nhận được Lá Thư AHCC này, cùng nhiều đề nghị phương cách vun đắp cho Lá Thư trong tương lai.

Trong Lá Thư số 2 này, anh em có kêu gọi: "Xin anh em nào, nếu có thể được, gửi về anh Thí 5 hay 3 đồng, để mua giấy in và trang trải bưu phí". Lời yêu cầu thật là khiêm tốn, có lẽ khi đó, anh em chúng ta chưa ai dồi dào tài chánh.



AH Nguyễn Xuân Hiếu kêu gọi anh em

Công Chánh tại từng địa phương giúp đỡ nhau tìm việc làm, "như ngày xưa, đi đến tỉnh nào xa lạ, anh em Công Chánh cũng tìm đến nhau, giúp nhau ăn ở, chuyên chở, các bạn già chỉ dẫn cho các bạn trẻ về công việc, vấn vân..."



Một trang trên Lá Thư số 2 (12 trang) được đánh máy và bỏ dấu bằng tay

Mới chưa đầy 1 năm đến xứ người, mà nhiều tin tức tốt lành và đáng khích lệ, làm cho anh em AHCC thêm phần tin tưởng vào nghề nghiệp cũ trong tương lai.

AH Trần Sĩ Huân ở SF cho biết AH Nguyễn Minh Trí thi đậu PE, và được làm project engineer của hãng International Engineering Co, Inc.

AH Lê Thành Trang đã thi đậu EIT và đã làm công chức thực thụ của City New Orleans.

AH Trương Như Nguyên, sau gần một năm tìm việc vừa được nhận vào làm ở Utility Division tại thành phố Tacoma, Washington State, và anh cũng thi đậu vào 2 chức vụ Sanitary Engineer II và Advisory Sanitary III qua các cuộc thi tuyển, hy vọng sẽ được nhận việc trong nay mai.

AH Phạm Hữu Vĩnh vào Canada, hồi tháng hai 1976 đã có việc làm tốt ngay từ lúc mới đến.

AH Nguyễn Ngọc Khiêm đã kiếm được việc toàn thời gian ở Canada trong ngành nghề.

AH Lê Mộng Hùng vừa đi làm vừa đi học ba buổi mỗi tối về MBA, sẽ tốt nghiệp nay mai.

AH Nguyễn Đức Sứ đã nhận được công việc tốt của hãng Bechtel ngay sau khi rời trại tị nạn.

AH Đồng Sĩ Khiêm hiện đã làm việc cho một hãng kỹ sư cố vấn tại California.

AH Lê Thành Trang được thư của Department of Health, Education and Welfare, Dallas, Texas đề ngày 3/5/1976 rằng:

"Ông có thể được giúp đỡ tài chánh để theo học tiếp ở bậc cao học:

- 1- Chương trình National Direct Student Loan
- 2- Chương trình College Work Study
- 3- Chương trình Granted Student Loan".

Lá Thư số 3, phát hành vào tháng 10/1976 kêu gọi luân phiên phụ trách Lá Thư. Vì chỉ có hai AH Thí và Trang ở cách xa nhau quá, làm không xuể.

AH Phạm Hữu Vĩnh có nhờ thông báo như sau: "Anh em Công Chánh nào có dịp ghé Montreal, Canada, thì xin mời lại tạm trú tại nhà tôi. Nhà không sang trọng gì cả, nhưng gọi là có chỗ nghỉ chân..."

AH Vũ Quý Hào viết: "Xin báo tin các anh Trịnh Ngọc Răng, Nguyễn Phùng, Nguyễn Kim Khoát đã đậu EIT vào tháng 11/1975."

Anh Vũ Quý Hào đang học MS về Sanitary tại đại học UMR. AH Ông Ngọc Ngoạn cũng đã kiếm được việc làm trong nghề.

AH Trần Sĩ Huân cho biết đã được hãng Bechtel tại San Francisco tuyển dụng, công việc cũng như lương bổng cũng dễ chịu. Cùng một hãng, có các AH Suý, Cơ, Diệp, Tất.

AH Đào Hữu Dinh thông báo đã tốt nghiệp bằng MS về Soil Mechanics & Foundations vào năm 1976 tại Kansas State

University và đậu EIT khoá tháng 4/1976. Đang chuẩn bị cho kỳ thi PE.

AH Khương Hùng Chấn được một học bổng của University of Oklahoma, và được một “Graduate Assitantship” nên cũng ‘*tạm dư tiền để sống*’.

AH Đồng Sĩ Khiêm viết về kinh nghiệm thi PE, luật lệ, và hướng dẫn kinh nghiệm, cách học thi rất hay. AH Trương Như Nguyên cũng có viết bài vấn đề thi PE, kinh nghiệm, cách học sao cho hiệu quả, để khỏi phí sức. Chỉ chọn một số môn học, đừng học hết các môn mà phí công. AH còn đưa một bản liệt kê, từ 1966 đến 1971, mỗi năm có bao nhiêu đề bài thuộc môn học nào. Dựa vào đây mà học thì hiệu quả hơn.

**Lá Thư số 4** phát hành vào tháng 1/1977, chỉ một lá thư của anh Lê Thành Trang mà thôi.

**Lá Thư số 5** phát hành vào tháng 4/1977. Trong nửa năm vừa qua một số đồng anh em đã thi đậu EIT, MS, và có được việc làm tốt. Một số đồng con em AHCC đã vào các trường đại học và đang tiếp tục việc học.

Sau hai năm xa xứ, đa số anh em AHCC xem như đã “*an cư lạc nghiệp*”. Có vài ba AH đã mua nhà trả góp, và đã nghĩ đến việc đi nghỉ hè và thăm bà con gia đình ở các tiểu bang xa.

AH Tô Đăng Quế đã có việc làm ở nhà máy nước tại *Stockton, California*.

AH Đoàn Văn Kiệu có việc làm tại một hãng kỹ sư *consultant*. Mỗi năm tăng lương hai lần, công việc tương đối dễ chịu. Đã yên ổn và mua được một căn nhà. Anh mách nước cho anh em, vào thư viện địa phương, tìm những tập thông cáo tuyển dụng nhân viên của các cơ quan công cũng như tư. Tìm xem có việc nào hợp với khả năng thì đem đơn đến nộp.

AH Trương Đình Huân đã có việc làm tại công ty về nước tại miền Bắc California. Anh cũng đã thi đậu vào ngành Công Chánh của quận hạt.

AH Trần Đức Huy ở Pháp viết rằng “*Đọc Lá Thư AHCC tôi rất thích thú, vì lâu lắm mới*

*trông thấy vài trang chữ Việt, lại do một số bạn bè viết.*”

AH Nguyễn Văn Liêm cho biết sau khi trình diện tại phường để chờ ngày đi “*học tập cải tạo*”, anh đã chạy về Gò Công, tìm được một gia đình đánh cá, dong thuyền trực chỉ về Mã Lai. Mãi đến tháng 8/75 mới được Mỹ bốc.

AH Phạm Hữu Quang đã làm việc cho Oklahoma State Health. Đậu PE vào tháng 11/76.

AH Trương Quảng Văn làm kỹ sư cho một thành phố ở Canada.

AH Phạm Ngọc Xuyên đã mua được căn nhà 5 phòng ở Pháp, cũng là nhà mua trả góp. AH viết: “*Có AH nào đi Pháp chơi, thì mời ghé nhà tôi ở lại. Tuy nhiên, hai vợ chồng tôi đều đi làm...*”

AH Nguyễn Ngọc Cương cho biết đã đậu PE, và có anh vợ là Lê Thanh Tòng đã qua được Pháp, đang làm thủ tục qua Mỹ.

AH Nguyễn Minh Trí viết: “*sẵn sàng làm “reference” cho các AH muốn thi PE*”. Và có những lời khuyên quý báu cho các AH chưa thi EIT hoặc PE.

AH Nguyễn Đức Súly thông báo các AH Nguyễn Mạnh Hoàn, Trương Đình Huân, Trần Sĩ Huân, sẽ tiếp tay phụ trách Lá Thư trong các kỳ tới.

AH Trịnh Ngọc Răng, từ tháng 6/1975, vừa ra trại là đã có kế ước nghiên cứu với Đại Học Missouri tại Rolla. Công việc làm thích thú. Cũng đã thi đậu EIT và PE. Các AH nào cần thi, thì AH Răng hân hạnh làm *reference* giúp.

AH Nguyễn Mạnh Cung tại Pháp cho tin tức: “*AH Nguyễn Xuân Lang và Nguyễn Văn Ngôn làm ‘service maintenance’ tại phi trường Rosey và Le Bourget.*”

*AH Nguyễn Trọng Liêm làm ở Bureau de Pistes của phi trường Pontoise. Tôi làm ở Service Technique de la Navigation Aérienne.*

*Sau một năm làm với tư cách kế ước 1080. Tất cả đã được chính thức thông báo sẽ được làm luôn cho đến khi về hưu, không sợ bị*

sa thái. Bên này công chức cũng lè phè lắm, nhưng chúng tôi cũng ráng làm, để chứng tỏ VN mình không phải là đồ bỏ đi. Đến nay, chúng tôi đều được ‘*bonnes notes*’ cả”. (ghi chú: có phải CS gọi là ‘*bằng tiên tiến*’?)

**Lá Thư số 6** phát hành vào tháng 7/1977 do anh em AHCC Miền Bắc California phụ trách. BPT viết: “*Lá Thư đã trở thành chiếc cầu liên lạc giữa các anh em ái hữu. Chúng ta đã nổi rộng vòng tay ra khắp nơi, Đó là một điều hãnh diện, vì chưa có đoàn thể nào làm được như vậy cả. Lá Thư hoan nghênh tất cả tin tức, bài vở gửi đến. Đối với Lá Thư thì không có tin tức nào là không quan trọng vì anh em nào cũng muốn biết tin tức về chuyện vui buồn trong cuộc sống, tin về con cái, tin hiếu hỉ, tin về các anh em bị kẹt lại bên nhà, và tin về quê hương Việt Nam đang đau khổ...*”

Trong thư này AH Phạm Hữu Vĩnh viết: “*Tôi tin tưởng sau này chúng ta sẽ thực hiện được những công việc vô cùng hữu ích cho nhau, và tinh thần ái hữu của chúng ta sẽ bất diệt...*”

AH Nguyễn Ngọc Cương thông báo: “*Xin báo tin cho anh em hay, để chia xẻ niềm vui lớn lao của đời tôi, là vợ tôi và các cháu vừa qua được Pháp và đang làm thủ tục sang Mỹ. Cháu lớn sang Pháp cách đây 6 tháng cùng gia đình anh vợ tôi là Lê Thanh Tông (AHCC khoá 1964) Vợ tôi và 2 cháu mới qua sau. Như vậy thì toàn thể gia đình tôi đã qua được. Biến cố tháng 4/1975 tôi đang ở Mỹ...*”

AH Lê Văn Thông ở Alaska thông báo cho các AH khác, về thông cáo tuyển dụng các chuyên viên thuộc các ngành Công Chánh đi làm việc các xứ Trung Đông (*Civil, Structural, Geological & Soils, Engineers and Junior positions*)

AH Nguyễn Kim Chương viết: “*Đọc Lá Thư AHCC tôi rất cảm động khi thấy tên của những người bạn mà tưởng như không bao giờ còn gặp lại nhau được nữa. Tôi mừng rỡ như nhận được tin tức của những người thân thích mới vượt biển.*”

Tôi đọc đi đọc lại ý kiến của các AH nhiều lần mà không biết chán. Chúng ta đã mất

*hết tài sản, đã mất hết họ hàng... ngày nay chỉ còn lại chút tình cảm của những người bạn Công Chánh...*”

AH Trần Mộng Châu thông báo: Sẽ viết cho Lá Thư bài “*Hồi ký của một sinh viên già*” khi đi học *Master of Applied Sciences*, và *Structural Engineer*. Từ một năm nay, AH phụ trách về *Laboratory* cho các môn học *Fluid Mechanics, Soil Mechanics...*

Đã học xong 52 credit hours (Trong khi chương trình Master chỉ cần 45 credit hours là đủ). Đang làm research on “*Residual Stresses in Tubular Steel Pipes.*” Đã cố gắng và học rất ‘*gạo*’. Gạo hơn cả hồi học ở Công Chánh và thời trung học ở Chasseloup Laubat.

AH Nguyễn Tạ Hùng đã tốt nghiệp bằng MS ngành Water Resources và Environment vào đầu năm 1977. AH viết: “*Trong thời gian qua, tôi vẫn nhận đều LTAHCC, đó là một nguồn an ủi vô biên đối với tôi và gia đình tôi... tôi sẵn sàng góp sức, nếu quý anh cần..*”

AH Ngô Năm viết: “*Vô cùng vui thích và thán phục khi đọc Lá Thư. Vui thích vì cùng một lúc như nhận được thư tin của một số đồng anh em đang ở rải rác khắp nơi Âu Mỹ. Biết được nhiều điều về việc thi PE, tìm việc của các tiểu bang khác..*”

AH Nguyễn Duy Tâm cho biết đã có việc làm, đã đậu EIT năm trước, đang theo chuẩn bị cho PE. Anh thông báo AH Đỗ Đình Phục đang học MS tại Long Beach University, và AH Trần Giác Hoa đã tốt nghiệp MS tại San Diego University.

AH Mai Văn Ngọ làm việc cho University of Maryland, với chức vụ Field Engineer. Anh viết: “*Chúng ta bắt đắ dĩ phải xa rời quê hương, thì sự luyến tiếc còn sâu đậm hơn, Ở đây, trong sự luyến tiếc đó, có một nguồn an ủi cho chúng ta, đó là hội AHCC này... Chúng ta đã mất mát quá nhiều. hội AHCC vớt vát lại phần nào những tình cảm mất mát đó..*”

AH Nguyễn Kim Chi: “*Lá Thư là một cách thăm hỏi nhau ít tốn thì giờ, vì thế, tôi rất tán thành ý kiến duy trì Lá Thư mãi mãi...Tin tức về học hành, thi cử rất có ích, một là chỉ*

*dẫn cho nhau, hai là gián tiếp khuyến khích anh em cố gắng..”*

Trong Lá Thư này, đã bắt đầu đăng tin vui, chia buồn, và tin tức con cái tốt nghiệp đại học. Anh Lê Khắc Thí cũng thông báo vừa làm một chuyến du hành từ Ohio xuống đến Nam California.

Trong chuyến đi, anh đã có dịp ghé thăm các AH Hoàng Ngọc Ân, Nguyễn Cửu Đạt, Ngô Năm, Mai Văn Mẹo. Được đi và gặp lại anh em như vậy thì không có chi vui bằng.

AH Khúc Dẫn viết: *“Tôi nhận được LTAHCC, tôi rất vui mừng vì mình đã lưu lạc trên đất khách quê người, mà còn bạn hữu nhớ đến mình. Có đi xa mới biết tình bằng hữu là quý. Tôi cùng nhà tôi được xuất cảnh ngày 21/4/1977 bằng đường hàng không, đặc biệt dành cho dân Pháp hồi hương..”*

Cuối trang có câu ca dao:

*“Chiều chiều ra đứng ngõ sau.  
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”*

Lá Thư thông báo về tin tức của AH Phạm Minh Dưỡng, cựu Tổng Thư Ký Bộ CC. Theo người em của AH Dưỡng tại Sacramento cho biết, thì anh Dưỡng hiện làm phu mỏ than Hòn Gai. Anh có viết thư xin cho anh một đôi găng tay và một áo lạnh. Gia đình anh hiện ở Pháp.

Trong Lá Thư này, có thông báo về buổi họp mặt của các AHCC vào ngày 25/6/1977 tại nhà AH Nguyễn Đức Suy, để phân công phụ trách các Lá Thư sắp tới.

Gồm có các AH Nguyễn Mạnh Hoàn, Tạ Huyền, Trương Đình Huân, Trần Sĩ Huân, Nguyễn Đức Sứ, Phan Ngọc Cơ, Bửu Hiệp, Lê Mộng Hùng, Trần Hữu Tất, Lê Ngọc Diệp, Hà Nhụ Tường (*Ghi chú trong 11 AH này, nay có 8 vị đã về Trời*).

*(Cũng có vài tin tức không được chính xác, như tin AH Phan đình Tăng và AH Mã Minh đã chết trong trại giam, và AH Dương Kích Nhưỡng bị bắn chết. Các AH này còn sống và về sau đó vượt biển thoát đã được bảo lãnh tới Mỹ cả).*

**Lá Thư AHCC Số 7.** Ban Phụ Trách viết: *“Chỉ có LT AHCC mới làm cho chúng ta gần nhau mãi mãi để chia vui xẻ buồn, để trao đổi tin tức, kiến thức. Chúng tôi tin rằng, tất cả các bạn xa gần, đều đồng tâm nhất chí nuôi dưỡng Lá Thư.*

*Một cây làm chẳng nên non, với sự tham gia của tất cả các bạn về tin tức, sáng tác cũng như tài chánh, LTAHCC càng ngày nội dung càng phong phú hơn, hình thức sẽ mỹ thuật hơn..” (tg đoán như thần!).*

AH Phạm Văn An: *“Tôi vừa tốt nghiệp MS Civil Engineering và đã kiếm được việc làm ở hàng A&E Consulting Firm. Tôi đang dự tính thi PE”.*

Trong phần tin tức, có tin AH Trần Văn Quỳnh ở Cần Thơ đã bị bắt cách đây 6 tháng. Tin AH Nguyễn Đức Chí rời Vũng Tàu bằng ghe đánh cá ngày 24/8/1977, lên đênh trên biển 4 ngày, hết xăng và nước ngọt. Được một tầu dầu vớt. Hiện AH Chí đang ở Paris.

AH Nguyễn Đăng Thịnh cùng gia đình 9 người cũng được một tầu dầu vớt. Cũng đang ở Pháp.

Lê Ngọc Thạch viết: *“ Từ khi chạy loạn 29/4/1975 từ Sài Gòn thẳng qua Singapore, rồi nhờ Pháp cứu vớt đưa thẳng qua Paris nuôi sống cho đến ngày hôm nay, chưa hề được gặp một ban đồng nghiệp nào cả. Chỉ có mấy Lá Thư AHCC làm liều thuốc tinh thần, nên cũng thấy đời mình cũng bớt lạc lõng”.*

Đó là tinh thần đoàn kết, tình bằng hữu của các AHCC, và những thành công trong những bước đầu của các AH tại quê người. Những tin tức, thông báo và hướng dẫn về cách thi cử, tìm việc, học hành, đã giúp cho các AH khắp nơi lên tinh thần và có hướng đi đứng dẫn trong việc chọn lựa nghề nghiệp và thành công trong tương lai.

Bên trên, chỉ là những tin tức đã ghi lại qua Lá Thư. Còn có nhiều Ai Hữu khác, cũng đã có công việc, tốt nghiệp đại học, thi đậu EIT, PE nhưng không muốn đăng lên Lá Thư. Chỉ mới hai năm thôi, mà anh em AHCC đã vững chân bước trên quê người trong việc xây dựng tương lai cho cá nhân và gia đình.