

Bốn Thầy Công Chánh Của Tôi

AH Trần Trung Trực

Trong 4 năm học, 1963 đến 1967, tôi là học trò lười nhất. Trong các Thầy, tôi nhớ nhất và sẽ đến chết không bao giờ quên là Thầy Bùi Hữu Lân, Thầy Phan Đình Tăng, Thầy Bửu Đôn và Thầy Tôn Thất Đồng. Tôi nghĩ rằng cả bốn Thầy không biết tôi, vì tôi không có gì đặc biệt và ham chơi.

Thầy Bùi Hữu Lân dạy tôi môn Cấp Thủy. Thầy hiền, chững chạc, dạy rất dễ hiểu. Nhiều khi không cần học bài, chỉ nhớ những phương trình Thầy dạy và trả bài là xong. Tôi còn giữ tấm hình Thầy chụp chung với chúng tôi hồi Tết Việt Nam.

Chúng tôi chụp chung tấm ảnh trước mái trường Công Chánh



Lần nào về VN, tôi vẫn đến thăm Thầy, ở một mình trong 1 căn phòng trong con đường hẻm. Thầy vẫn thanh bạch, trong sạch và ít nói. Ngày 27-10-2017, Thầy đã đại diện các Thầy cũ khác tham dự Kỷ Niệm 60 Năm thành lập Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ do các AHCC Việt Nam tổ chức. Sau đây là hình Thầy và AH Đặng Huấn, K6KSCC, AH Hoàng, K12KSCC ở Úc về dự. Tôi chúc Thầy an lành và tấm gương sống của Thầy là bài học cho những thế hệ AHCC bắt chước.



Thầy Bùi Hữu Lân, AH Huấn, và AH Hoàng đứng.

Thầy Phan Đình Tăng dạy chúng tôi môn Sức Chịu Vật Liệu. Thầy dạy dễ hiểu và trình bày khoa học. Thầy từ tốn và có những đặc điểm mà AH Tràm Nước nói về Thầy trong bài ở những trang đầu Lá Thư này. Chúng tôi có vài lần được gặp Thầy ở Mỹ. Một gia đình sống gương mẫu cho chúng tôi bắt chước. Sau đây là tấm hình chúng tôi chụp chung với Thầy hơn 50 năm về trước. Chỉ là kỷ niệm. Có một số bạn bè của tôi đã qui Tiên!

Chụp thêm tấm nữa có chủ trường Công Chánh và một ít ban phải ngồi xuống



Các bạn thấy Thầy đẹp trai trong đám học trò, đứng ngồi quây quần trong những ngày cuối năm và sắp đón Tết.

Chúng tôi kính chúc Thầy luôn an mạnh và hạnh phúc, gia đình Thầy luôn là gương mẫu cho chúng tôi.



*Ngồi từ trái Cô Thầy Tăng, AH Trang.
Đứng AH Các, AH Ngoạn.*

Thầy Bửu Đôn dạy chúng tôi môn Bê Tông Cốt Sắt. Việt Nam bị Pháp đô hộ, rồi sau đó chiến tranh Nam Bắc, không có Luật về Bê Tông mà dùng Luật của Pháp. Thầy đẹp trai, thông thái, dạy thật dễ hiểu, tuy môn học hơi khó diễn tả. Sang Mỹ, Thầy học thêm về Computer Science và đã giúp ý kiến cho Lá Thư AHCC rất nhiều. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với Thầy cách đây vài năm. Kính chúc Thầy Cô luôn an lành và hạnh phúc. Xin Thầy vẫn giúp ý kiến cho Lá Thư AHCC mãi mãi.



Thầy Bửu Đôn đang nói chuyện với Trục.

Thầy Tôn Thất Đồng dạy chúng tôi môn Cầu Cống. Thầy dạy dễ hiểu. Thầy ít nói và chững chạc. Tôi có dịp gặp Thầy cách đây vài năm ở Montreal, Canada. Thầy vẫn vậy, ít nói. Cô đã mất, Thầy vẫn ở độc thân và có ý tham gia hoạt động AHCC. Chúng tôi cầu chúc Thầy luôn an mạnh và rất hân hạnh được Thầy giúp ý kiến và hoạt động cho AHCC.



Thầy Đồng và Trục chụp trong bữa tiệc hội ngộ tại Montreal, Canada.

Tôi thật may mắn có 4 Thầy đáng kính dạy tôi những môn học rất hữu ích. Dù tôi lười học, nhưng mấy Thầy đã cho tôi một kiến thức cơ bản, theo đó trong những năm ở Mỹ, tôi đã phát triển ra. Điều mà tôi xin thưa với quý Thầy là từ những lý luận căn bản mà quý Thầy dạy tôi, tôi đã chứng minh cho các bạn và xếp lớn ở Mỹ biết được người kỹ thuật Việt không cần sách vở và cũng làm việc rất khoa học và kỹ thuật. Từ đó, có nhiều vấn đề lớn, họ cũng hỏi tôi để lấy ý kiến. Đó là thành quả mà quý Thầy đã dạy dỗ tôi. Một câu Thầy dạy, một cử chỉ của Thầy đã giúp tôi trả món nợ mà nước thứ hai đã cru mang chúng ta.

AH Trần Trung Trục, K6KSCC

*Cảnh cũ trường xưa hồn lan tỏa
Vương vấn lòng ta một nỗi niềm*

AH Mai Thanh Toàn, K1KSCC