

Lớp chúng ta

Thân tặng các bạn khoá Công Chánh 1954-1958

Hà thúc Giảng

Lớp chúng ta
Gồm những người tuổi trẻ
Đem công sức học lấy một nghề.
Trưởng thành lúc đất nước phân chia
Thời trung học đã trải qua
Chu văn An, Khải Định, Pétrus Ký, Yersin,
Chasseloup Laubat.
Tập trung lại dưới mái trường Công Chánh
Bao mầm non đất nước, tinh hoa.

Tốt nghiệp vào thời Đệ Nhất Cộng Hoà
Tung sở học gieo khắp mọi miền đất nước
Như những cánh đại bàng vỗ cánh bay xa.
Bến Hải, Kontum, Cà- Mâu, Sài Gòn, sau
trước
Đem tài năng, tri thức xây dựng sơn hà.

Khấp quê hương, núi rừng, sông, suối
Xây đắp cầu, đường, phi trường, cửa nhà,
đê đập ruộng tưới.
Thử thách nào, ta cũng tìm cách tiến tới.
Khó khăn nào ta cũng giải quyết, vượt qua.
Đây là lúc ta thi thố tài ba.

Tiểu đẳng khoa, rồi Đại đẳng khoa.
Chúng ta lập gia đình, lần lược
Sống an vui và mê say công việc.
Cuộc đời đang kết trái, đơm hoa.

Đến năm bảy lăm, nước mất, nhà tan.
Cùng đất nước, chúng ta lâm vào đại họa..
Kẻ thì ra đi đến những phương trời xa lạ

Người thì ở lại, bị giặc buộc tội, thù hằn,
Bắt giam trong trại tù «cải tạo», khổ cả thể
xác lẫn tinh thần!
Sống làm sao được với kẻ bán nước, hại
dân?

Chúng ta liệu mình, tìm hai chữ «Tự Do»
Đến bờ, đến bến, là phước đức Trời cho.
Trong niềm tin, chúng ta xây dựng lại cơ
đồ.
Tù số không, tù quyết tâm và tù tài năng
còn giữ
Chúng ta thành công, không có gì ngăn cản
nữa!
Cuộc đời chúng ta lại tiến bước, thăng hoa.

Nay chúng ta, đến tuổi đã già
Cùng nhau họp mặt, ôn lại chuyện đời xưa
cũ.
Sau đây là điều chúng ta cần nhắc nhủ:
«Là bạn bè, gặp gian nan, hãy cùng giúp
đỡ.
Mến thương nhau như thuở mới ra trường.
Lúc nào chúng ta cũng giữ gìn sức khỏe.
Sống đạo đức, bên cháu con dạy dỗ.
Hạnh phúc chỉ có, khi lòng tràn ngập tình
thương»

Hà thúc Giảng (June 7, 2013)